

ZONDAG 30 JUNI

Numeri 6:22-27

22De HEER zei tegen Mozes: 23'Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 24"Moge de HEER u zegenen en u beschermen,25moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 26moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven." 27Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.'

Vandaag zondag en dan klinken bekende woorden aan het einde van de kerkdienst. Maar bekende woorden hebben ook een nadeel. Ze dringen niet meer door. De zegen.., oh ja, dat hoort er ook nog bij. Daarna gaat de kerk uit. Het is het slot van de kerkdienst. Je denkt aan de koffie straks. Iemand is al druk bezig zijn jas dicht te doen, een ander heeft een laatste pepermunt, die nog snel in de mond kan, hier en daar wisselen we al een paar woorden, we hebben elkaar soms zoveel te vertellen wat niet kan wachten tot na de kerkdienst. Soms lijkt de zegen niet anders dan nog even een korte afronding van de kerkdienst, als het ware een startschot om naar huis te gaan. We zijn tenslotte al gaan staan en staan op punt van vertrekken. Dringt de rijkdom van Gods laatste woord in de dienst nog wel tot ons door?

Hij omringt ons met zijn zegen. Dat word je allemaal voordat je de kerk uitgaat als op de valreep nog even meegegeven. Je neemt je zorgen mee, je verdriet in je hart, de spanningen waar je vol van bent, maar je krijgt de zegen mee. Daar kun je mee verder in een nieuw van de Here gekregen week.

+++++

ZONDAG 6 AUGUSTUS

Nogmaals Numeri 6:22-27

22De HEER zei tegen Mozes: 23'Zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 24"Moge de HEER u zegenen en u beschermen,25moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 26moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven." 27Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.'

klonk deze zegen vroeger niet krachtiger? "De HERE zegent u en behoedt u, de HERE doet Zijn aangezicht over u lichten en is u genadig; de HERE verheft Zijn aangezicht over u en geeft u vrede". Als we de NBV lezen en horen kan de vraag opkomen: Hoe zit dat nu? Het klinkt als een wéns: moge de HERE u zegenen. Maar worden we nu echt gezegend of niet?

Allereerst dit, de priester krijgt de opdracht het te zeggen en God zegt het hem voor. Dat moet de kerk van alle tijden meenemen. Zo moet het. Met deze woorden (vers 22) en daarbij strekte hij zijn armen uit. De zegen kwam niet uit zijn uitgestrekte armen en handen, maar die kwam van God, de enige die echt zegent. De predikant beschikt niet over de zegen. Hij spreekt in opdracht van God. Het is God zelf die de zegen meegeeft. Het gaat niet om een wéns. Er wordt niet gebeden op dat moment. We hoeven onze ogen ook niet dicht te doen als we de zegen krijgen in de kerk. We mogen recht naar de voorganger kijken, om te horen wat God ons met gezag te zeggen heeft. We gaan daarbij in de kerk ook stáán. Niet: klaar voor de start, en zo gauw mogelijk de kerk uit. Maar als een houding van eerbied, ontzag en verwachting. We verwachten véél van God die ons zegent. Zo gaan we de nieuwe week in.

+++++

ZONDAG 13 AUGUSTUS

Nogmaals Numeri 6:22-27

22De HEER zei tegen Mozes: 23'Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 24"Moge de HEER u zegenen en u beschermen,25moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 26moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven." 27Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.'

Het laatste vers van deze tekst: "Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen". Zijn naam is present. God zélf is present, Hij gaat met ons mee. Wij krijgen die zegen. Dat is zeker! We worden als we naar de kerk gaan niet met een wéns de deur uitgestuurd, we krijgen vanuit de kerk niet wat goede bedoelingen mee de nieuwe week in. "Ik zal de Israëlieten zegenen". Als God dat zegt, dan doet Hij dat! Hij zegent, Hij behoedt, Hij geeft vrede. En wat God zegt: neem

dat serieus. Luister aandachtig naar de stem van de HERE uw God, onderhoudt Zijn geboden, dan zullen de zegeningen over u komen.

Ook vandaag klinkt dat oude priesterwoord nog in de kerkdiensten. God zegent ons. In de Here Christus ontvangen de gelovigen de zegen. Hij zendt zijn leerlingen op weg om te verkondigen en tot een zegen te zijn. En zo mogen wij geloven: als de predikant of de voorganger zijn handen zegenend opheft, dan rijst achter hem op de gestalte van de Heiland. Hij hief zijn handen zegenend op, toen Hij naar de hemel voer. Heel het leven staat onder de zegen van Hem, Gods Zoon, die vrede schept met Vader. Als we in de nieuwe week optrekken met die Zoon, elke dag leven in liefde voor Hem, weet dán maar zeker: het wordt een gezegende week.