

## **Leesrooster bij zondag 27 (God is ook de God van onze kinderen)**

Maandag 23 januari: Genesis 17:1-14

Ik ben jouw God, zegt de HEER tegen Abram, en ook de God van je kinderen. Daarvan geef ik een teken dat erin hakt en nooit meer weggaat.

Dinsdag 24 januari: Hebrëen 8:6-13

Kinderen dopen kan niet, hoor je soms. Dat verbond met Abram is voorbij, toch? Nee. Het verbond dat verouderd is, is niet Gods verbond met Abram, maar het verbond op de berg Sinai (vers 9).

Woensdag 25 januari: Handelingen 2:32-42

Dankzij Christus gaat Gods Verbond met Abram en zijn kinderen door – met een nieuw teken: de doop.

Donderdag 26 januari: Markus 10:13-16

‘Openstaan voor’ = ontvangen. Het punt is niet dat een kind open is, maar totaal afhankelijk.

Vrijdag 27 januari: 1 Korintiërs 7:10-14

Op een voorschrift van de Heer (toen Hij op aarde was) volgt een voorschrift van zijn apostel (namens dezelfde Heer). Ook onze kinderen zijn heilig = apart gezet en aan Hem gewijd.

Zaterdag 28 januari: Kolossenzen 2:6-13

Wat betekent het voor jou, dat Paulus je doop ‘de besnijdenis van Christus’ noemt?

Zondag 29 januari: Psalm 22:10-14, 23-24, 31-32

Mag ik tegen mijn kinderen zeggen: de HEER is jouw God? Nee, zeggen tegenstanders van de kinderdoop, dat wordt Hij pas als jij voor Hem kiest. Ja, zegt Psalm 22. Van de moederschoot af!