

## Leesrooster bij zondag 22 (Met Christus overleven wij de dood)

Maandag 31 oktober: Psalm 30

In vers 10 lijkt het alsof de dood einde verhaal is. Kun je dit na Pasen nog zingen ?

Dinsdag 1 november: Job 19:17-27

Waar haalt Job (eeuwen vóór Christus) het vertrouwen vandaan: toch zal ik *in dit lichaam* (dat nu zo geschonden is) God aanschouwen ?

Woensdag 2 november (Dankdag): Psalm 65

Past dit lied nog in een tijd van irrigatie, kunstmest, zaadveredeling, kunstmatige belichting, ziekten- en ongediertebestrijding en klimaatbeheersing in kassen ?

Donderdag 3 november: Psalm 16

'Ik hoef niet naar het graf', zingen we met de berijming *Psalmen voor nu*. Is dat niet te optimistisch ?

Vrijdag 4 november: Lukas 16:19-31

Jan: zie je wel, als je sterft word je meteen wakker. Piet: wacht even, dit is een gelijkenis, dus niet echt gebeurd. Je wordt pas wakker als Jezus terugkomt. Wie heeft gelijk ?

Zaterdag 5 november: 1 Korintiërs 15:42-49

Wat is het verschil tussen de stoffelijke en de hemelse mens ?

Zondag 6 november: 2 Korintiërs 5:1-10

"Voor christenen is de aarde niet belangrijk, het gaat hun om de hemel", krijg je soms naar je hoofd.

Wat zegt vers 9 daarover ? Hoe sta je er zelf in ?