

Leesrooster bij zondag 21 deel 1 (De kerk: volk van God, lichaam van Christus, tempel van de Geest)

Maandag 17 oktober: Genesis 4:17-26

Samen de naam van de HEER aanroepen = kerk. Waarom is dat hoopvol juist aan het eind van dit verhaal ?

Dinsdag 18 oktober: Jesaja 49:1-7

Eeuwen bestond de kerk bijna alleen uit Israel. Waaruit blijkt in het Oude Testament dat God er altijd al veel meer mensen bij wou hebben ?

Woensdag 19 oktober: Johannes 17:15-23

Hier = Jezus' leerlingen. Waarom bidt Hij om eenheid van zijn kerk ? Wat betekent dat voor de trend (bijvoorbeeld bij de Nazarener en Volle Evangeliegemeenten) gemeenten te beginnen waar al trouwe kerken zijn ?

Donderdag 20 oktober: Handelingen 2:37-42

Welke vier kern-activiteiten van de kerk worden hier genoemd ? Doen wij dit ook ?

Vrijdag 21 oktober: Handelingen 9:1-8

Paulus vervolgt de kerk, maar Jezus zegt: je vervolgt Mij. Wat zegt dat over de band tussen Hem en de kerk ? Wat betekent dat voor hoe wij de kerk zien, ook als er een hoop aan mankeert ?

Zaterdag 22 oktober: 2 Johannes (hele brief)

Wie is die vrouw in vers 1 ? Over welk huis gaat het dus in vers 10 ?

Zondag 23 oktober: Filippenzen 2:1-11

Kun je dan nog wel jezelf zijn ? Wordt de kerk dan geen kleurloze eenheidsworst ?