

Leesrooster bij zondag 18 (De hemelvaart van Christus is een zegen voor jou)

Maandag 5 september: Matteus 28:16-20

Ik ben met jullie alle dagen – hoe kan Hij dat zeggen, als Hij even later naar de hemel gaat?

Dinsdag 6 september: Lukas 24:44-53

Jezus gaat bij hen weg – hoe kunnen ze dan in grote vreugde naar Jeruzalem gaan?

Woensdag 7 september: Handelingen 1:1-11

Waarom stuurt Jezus zijn apostelen erop uit en gaat Hij zelf weg? Zou het niet veel meer effect hebben als Hij zichzelf overal als Koning liet zien?

Donderdag 8 september: Efeziërs 4:1-13

Hij schonk gaven aan de mensen (vers 8) – welke gaven worden er in het vervolg genoemd? Waarom deze? Ben je blij met die gaven? Of had je liever wat anders gekregen?

Vrijdag 9 september: Hebreeënen 8:1-6

Wat is het verschil tussen de priesters in het oude verbond en hogepriester Jezus Christus?

Zaterdag 10 september: Filippenzen 3:17-21

Is deze aarde dan niet belangrijk? Wat betekent het in de praktijk, dat je een ID-kaart hebt van het koninkrijk der hemelen?

Zondag 11 september: Kolossenzen 3:1-10

Zelfde vraag als gisteren: hoor je bij Christus, sta je dan met je rug naar deze wereld?