

Leesrooster bij zondag 17 (Christus is opgestaan om ons nieuw leven te geven)

Maandag 29 augustus: 1 Korintiërs 15:1-11

Na zijn opstanding heeft Jezus geen grote tournee meer gedaan. Waarom niet? Hij heeft zich wel aan een groot aantal mensen laten zien. Waarom?

Dinsdag 30 augustus: 1 Korintiërs 15:12-19

Als Christus niet was opgewekt uit de dood, waarom zou je geloof dan nutteloos zijn?

Woensdag 31 augustus: 1 Korintiërs 15:20-28

In vers 22 schrijft Paulus 2x 'wij'. Bedoelt hij beide keren evenveel mensen?

Donderdag 1 september: 1 Korintiërs 15:29-34

In vers 29 bedoelt Paulus met 'zich voor de doden laten dopen' mogelijk een ritueel reinigingsbad na aanraking van een dode.

Ken je een hedendaagse versie van het spreekwoord in vers 32? Wat is het verband tussen je geloof in de opstanding (straks) en je manier van leven (nu)?

Vrijdag 2 september: 1 Korintiërs 15:35-43

Wat wil Paulus zeggen, als hij sterven en opstaan vergelijkt met een zaadje en een nieuwe plant?

Zaterdag 3 september: 1 Korintiërs 15:44-49

Wat is de overeenkomst tussen de stoffelijke en de hemelse mens? Wat is het verschil?

Zondag 4 september: 1 Korintiërs 15:50-58

Waarom mag je zeker weten dat door de Heer je inspanningen nooit tevergeefs zijn? In welke situatie heeft dit je geholpen, of zou het je in de toekomst kunnen helpen?