

**Leesrooster bij zondag 16 (Christus is voor ons gestorven, begraven, neergedaald in de hel)**

Maandag 22 augustus: Genesis 2:4-9, 15-17

Wanneer je daarvan eet, zul je sterven – kon de mens toen weten wat dat is: sterven ?

Dinsdag 23 augustus: Hebrëëen 9:1-10

Wat bereikte de eredienst in het Oude Verbond niet ? Wat wel ?

Woensdag 24 augustus: Hebrëëen 9:11-14

Wat kan Christus wel, wat de priesters en offers in het Oude Verbond niet konden ?

Donderdag 25 augustus: Hebrëëen 9:15-22

Waarom speelde bloed zo'n grote rol in de eredienst in het Oude Verbond ? Waarom nu niet meer ?

Vrijdag 26 augustus: Hebrëëen 9:23-28

Wil je in dit leven niet geloven in Jezus als Redder, krijg je dan nog een herkansing ?

Zaterdag 27 augustus: Romeinen 6:1-7

Wat heeft onze doop met Christus' dood te maken ? Wordt de doop daar niet minder feestelijk van ?

Zondag 28 augustus: Romeinen 6:8-14

Vers 11 vat dit stukje samen. Wat betekent dit in de praktijk voor jou ? Kun je drie praktische dingen in je leven noemen, waaruit blijkt dat jouw doop het verschil maakt ?