

## Leesrooster bij zondag 15 (Jezus heeft geleden onder Gods toorn, onder Pilatus, aan een paal)

Maandag 4 juli: Deuteronomium 21:22-23, Galaten 3:6-13

Een kruis als martelwerktuig is een latere Romeinse uitvinding. Toch zegt Gods wet voor Israel er al iets over. Wat ? Wat betekent dat voor ons ?

Dinsdag 5 juli: Jesaja 53:7-12

De dienaar van de HEER redt ons door te lijden. Wat zegt dat over ons ? En over Hem ?

Woensdag 6 juli: Matteüs 20:17-19

Jezus weet *dat* Hij moet sterven, maar ook *waar* en *hoe*. Des te wonderlijker dat Hij er niet voor opzij gaat !

Donderdag 7 juli: Lukas 23:13-25

Jezus is niet in een donker steegje gelyncht door tuig van de richel, maar officieel veroordeeld door een rechter in dienst van het hoogste gezag op aarde. Wat maakt dat uit ?

Vrijdag 8 juli: Lukas 23:33-43

Wat maakt Jezus' lijden extra zwaar ? Welk positief effect heeft het meteen ?

Zaterdag 9 juli: 1 Petrus 3:13-18

Welk verband legt Petrus tussen Jezus' lijden en dat van ons ?

Zondag 10 juli: Romeinen 8:15-23

Geen luister (heerlijkheid) zonder lijden – hoe trekken we dat ooit ?