

Leesrooster bij zondag 14 (Jezus wordt mens als wij, maar niet door mensenkracht)

Maandag 27 juni: 2 Samuel 7:1-16

Ik hoef geen huis, David (zegt de HEER), Ik ben niet dakloos. Ik keer het om: Ik bouw voor jou een huis. Een koningshuis. Zonder uiterste houdbaarheidsdatum.

Dinsdag 28 juni: Psalm 89:1-5, 27-38

De klank van Gods belofte aan David roept de weerklank op van het loflied van zijn volk.

Woensdag 29 juni: Psalm 132

Sommigen menen, dat je met psalmen niet over Christus kunt zingen. Hoe slecht kun je luisteren ?

Donderdag 30 juni: Lukas 1:26-38

Het kan even duren, maar God doet wat Hij zegt. Na 1000 jaar (voor Hem als 1 dag) vervult Hij zijn belofte aan David. Een blijvende koning. Eén van ons, maar afkomstig van boven.

Vrijdag 1 juli: Romeinen 1:1-7

Zijn Zoon, een mens uit het nageslacht van David - hoe bestaat het ? En hoe belangrijk is dit ?

Zaterdag 2 juli: Filippenzen 2:1-11

Wat de Heer doet, doet Hij goed. Wordt Hij mens, dan wordt Hij slaaf en gaat Hij niet opzij voor de dood. Juist daarom heeft God Hem hoog verheven – en trekt Hij ook ons door de dood heen.

Zondag 3 juli: Hebrëeën 2:14-18

Jezus werd *in alles* gelijk aan ons. Wat betekent dat voor u/jou ?