

## **Leesrooster bij zondag 13 (Jezus is Gods Zoon en onze Heer)**

Maandag 20 juni: Hebreëen 1:1-14

Waaruit blijkt dat Jezus op een andere manier Gods Zoon is dan wij ?

Dinsdag 21 juni: Hebreëen 2:1-13

Wat maakt duidelijk dat wij geen tweederangs kinderen van God zijn ?

Woensdag 22 juni: 1 Petrus 1:1-12

Wat staat voorop: Jezus gehoorzamen (vers 2) of Hem liefhebben (vers 8) ? Of is dat een rare vraag ?

Donderdag 23 juni: 1 Petrus 1:13-25

Hoe ligt het verband tussen ontzag hebben voor God (vers 17) en in de kerk elkaar liefhebben (vers 22) ?

Vrijdag 24 juni: 1 Petrus 2:1-10

Waarom wordt de hoeksteen door de mensen afgekeurd ? Kan de Heer ook voor jou een struikelblok zijn ? Hoe is dat te voorkomen ?

Zaterdag 25 juni: 1 Petrus 2:11-17

Dienaar van God zijn en vrij mens (vers 16), is dat niet tegenstrijdig ?

Zondag 26 juni: 1 Petrus 2:18-25

Onverdiend leed verdragen, hoe kan dat nou genade zijn ?