

Leesrooster bij zondag 12 (Jezus is gezalfd als profeet, priester en koning)

Maandag 6 juni: Exodus 29:1-9

Wat doet een priester ? Waarom die aparte kleding en die rituelen ?

Dinsdag 7 juni: 1 Samuel 16:1-13

Alweer eerst een reinigingsritueel – wat zegt dat over de HEER ? En over David ? En over ons ?

Woensdag 8 juni: 1 Koningen 19:15-21

Over zalving van priesters en koningen lezen we vaker. Dit is het enige bijbelverhaal over zalving van een profeet. Waarom komt dat zo weinig voor ?

Donderdag 9 juni: Jesaja 61:1-3

Wat komt hier terug uit het verhaal over de zalving van David ? Hint: het heeft te maken met de Heilige Geest.

Vrijdag 10 juni: Lukas 3:21-22, 4:1-13

Jezus is niet gezalfd met zalfolie. Waarom heet Hij toch vanaf dit moment Messias = Christus = Gezalfde ?

Zaterdag 11 juni: Lukas 4:14-21

Hoe weten we dat Jezus niet bluft, en dat Jesaja 61 (zie donderdag) echt over Hem gaat ?

Zondag 12 juni: Lukas 4:22-30

Helpt dit verhaal, het antwoord op de vraag van gisteren te vinden (let op vers 30) ?