

Leesrooster bij zondag 11 (Jezus redt – Hij alleen, Hij helemaal)

Maandag 30 mei: Jozua 24:1-8

Jozua (Hebreeuws) = Jezus (Grieks) = Jahwe (Ik ben) redt. Wat weet je van deze eerste Jozua in de bijbel ?

Dinsdag 31 mei: Jozua 24:9-15

De eerste Jozua is zelf geen redder. Wat laat hij alvast van Jezus zien ?

Woensdag 1 juni: Zacharia 3(:1-10)

De tweede Jozua in de bijbel is priester tijdens de terugkeer uit de ballingschap. Waaraan zie je dat ook hij zelf nog niet de redder is ?

Donderdag 2 juni: Matteüs 1:18-25

Jozef is niet de biologische vader van Jezus, maar wel de naamgever. Hoe belangrijk is dat, als hij niet eens vrij een naam mag kiezen ?

Vrijdag 3 juni: Lukas 1:26-33

Ook Maria krijgt instructie van boven over Jezus' naam. Welke onderbouwing geeft de engel daarbij ?

Zaterdag 4 juni: Handelingen 4:1-12

Is dat niet arrogant: zeggen dat niemand anders dan Jezus je kan redden ?

Zondag 5 juni: Kolossenzen 1:12-20

Wie redt Jezus ? Waarvan ? Hoe ? Met welke bedoeling ?