

Leesrooster bij zondag 10 (De Vader van Jezus Christus voorziet ons van wat we nodig hebben)

Maandag 16 mei: Romeinen 8:12-18

Pinksteren – het feest van de Geest. Wat leert de Geest ons voor moeilijke tijden ?

Dinsdag 17 mei: Genesis 22:1-14

Gods voorzienigheid gaat er niet over dat Hij alles van tevoren ziet, maar dat Hij erin voorziet. Hoe doet Hij dat in dit verhaal ? Kun je het ook aanwijzen in je eigen leven ?

Woensdag 18 mei: Job 2:1-10

Hoezo: het kwade aanvaarden van God ? Dat komt toch van Satan ?

Donderdag 19 mei: Amos 3:1-8

Ook onheil gebeurt door toedoen van de HEER – spoort dat met zijn liefde ?

Vrijdag 20 mei: 2 Korintiërs 12:7b-10

Paulus krijgt toelichting van God, waarom hij niet van zijn probleem afgeholpen wordt. Hebben wij iets aan dit antwoord, als wij geen toelichting krijgen ?

Zaterdag 21 mei: Romeinen 5:1-6

Jezelf gelukkig prijzen onder ellende, is dat hetzelfde als jezelf gelukkig prijzen om ellende ? Wat betekent dit voor aanpak van ziekten, oorlogen en criminaliteit ?

Zondag 22 mei: Romeinen 8:31-39

Waarom staat ook 'leven' in dit rijtje (vers 38) ? Wat spreekt je het meest aan in dit stukje ?