

## **Leesrooster bij zondag 9 (Van wie bij jij er één ? Van de Schepper van hemel en aarde)**

Maandag 2 mei: Romeinen 8:12-17

Wij mogen Vader zeggen tegen de Vader van Jezus Christus. Wie leert ons dat ? Hoe ?

Dinsdag 3 mei: Job 38:1-15

God presenteert zich aan Job als Schepper. Wat wil Hij daarmee bereiken ?

Woensdag 4 mei: Jesaja 40:12-17, 27-31

Opnieuw presenteert God zich als Schepper. Met dezelfde bedoeling als bij Job (gisteren) ? Waar wil Hij zijn volk van overtuigen ?

Donderdag 5 mei: Filippenzen 2:5-11

Hoog verheven: zeg dat wel, we vieren vandaag zijn hemelvaart. Betekent dat dat de Vader de zaak definitief overgedragen heeft aan de Zoon (vers 11, zie ook 1 Kor. 15:24-28) ?

Vrijdag 6 mei: Psalm 33

Wat raakt jou in deze Psalm ? Waarom ?

Zaterdag 8 mei: Matteüs 7:7-11

Geeft God als Vader alles waar je om vraagt ? Wat zegt dat over Hem ?

Zondag 9 mei: 1 Petrus 1:13-21

Wat is het verschil tussen slaven (zie maandag 2 mei) en gehoorzame kinderen ? Wat zegt het over God als Vader, dat Hij oordeelt zonder aanzien des persoons ?