

Leesrooster bij zondag 7 en 8 (Je mag je toevertrouwen aan de God van je doop)

Maandag 11 april: Genesis 14:21-15:6

Abram slaat een koninklijke beloning af en krijgt van God een vorstelijk loon. Maar hij ziet er nog niks van. Hoe weet hij dat de HEER te vertrouwen is ?

Dinsdag 12 april: Romeinen 4:18-25

“Integendeel, hij werd erin gesterkt”- hoe dan ? Zit dat er ook voor ons in ?

Woensdag 13 april: Romeinen 10:9-13

Belijden, wat is dat ? Waarom horen geloven en belijden bij elkaar ?

Donderdag 14 april: Hebreëen 11:1-6

Wat is de overeenkomst tussen Abel, Henoch en Noach ? Wat betekent dat voor ons ?

Vrijdag 15 april: Hebreëen 11:8-16

Gaat het in de bijbel om geloven, dan komt Abraham in beeld. Wat hebben wij daaraan ? Hij kreeg toch speciale beloften die wij niet krijgen ?

Zaterdag 16 april: Hebreëen 11:23-31

Mozes waardeerde de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Wat betekent dat ? En hoe kan dat ? In Mozes' tijd was Christus er toch nog niet ?

Zondag 17 april: Matteüs 3:13-17

Vader, Zoon en Heilige Geest tegelijk actief. Hoe ? Wat betekent dit voor ons ?