

## **Leesrooster bij zondag 5b (Jezus vervult alles wat God belooft)**

Maandag 4 april: Leviticus 25:8-13, 39-42

Wat leert God zijn volk met het jubeljaar ?

Dinsdag 5 april: Jesaja 61:1-3

Er komt een suberjubeljaar ! Enig idee in welke situatie deze profetie is gegeven ?

Woensdag 6 april: Lukas 4:16-21

De zoon van de timmerman leest de profetie die wij gisteren lazen en zegt: Ik kom dit vervullen. Hoe zou jij hierop gereageerd hebben ?

Donderdag 7 april: Jesaja 53:3-10

Er zijn synagogen, waar ze deze profetie overslaan. Waarom ?

Vrijdag 8 april: Johannes 5:35-40

De Schriften (= het OT) getuigen over Mij, zegt Jezus. Hoe komt het dat veel joden daar niet aan willen ?

Zaterdag 9 april: Hebrëen 1:1-4

Je hoort in een preek van GT geregeld dat Jezus sprekend zijn Vader is. Is dat een terechte conclusie uit dit bijbelgedeelte ?

Zondag 10 april: Matteüs 5:17-20

Als onze gerechtigheid groter moet zijn dan die van schriftgeleerden en Farizeeën, zijn we dan niet kansloos ?