

Leesrooster bij zondag 5 en 6a (God wordt mens: alleen zo kan Hij ons redden zonder zichzelf te verloochenen)

Maandag 14 maart: Job 33:21-30

De andere vrienden van Job worden door God op hun nummer gezet, maar Elihu (die hier aan het woord is) niet. Hij heeft dus een punt. Wat dan ?

Dinsdag 15 maart: Jesaja 9:1-6

Zeven eeuwen vooraf verkondigt Jesaja al dat de Redder mens en God is. Hoe zegt hij dat ?

Woensdag 16 maart: Leviticus 21:16-24

Heb je een handicap, heb je dan bij God dubbel pech ? Of zegt dit voorschrift iets anders ? Wat dan ?

Donderdag 17 maart: Hebrëen 7:20b-28

Zelfs een priester zonder lichamelijke handicap brengt ons niet bij God. Waarom niet ?

Vrijdag 18 maart: 2 Korintiërs 5:14-21

Leg vers 21 eens met eigen woorden uit aan iemand die weinig van God weet. Wat leer je er zelf van over Hem ?

Zaterdag 19 maart: Kolossenzen 1:12-23

Vrede door bloed (vers 20), is dat niet tegenstijdig ? Wat zegt dit over God ?

Zondag 20 maart: Romeinen 8:1-6

Wat leer je hieruit over het verband tussen het werk van Christus en dat van de Geest ?