

## **Leesrooster bij zondag 4 (De enige weg terug naar God is de weg via Golgota)**

Maandag 29 februari: Nahum 1:1-6

Klinkt heftig. Kun je toch zeggen dat het goed nieuws is: de HEER is een wreker ? Hoe zou een christen dit lezen, wiens vrouw en kinderen zijn vermoord ?

Dinsdag 1 maart: Zefanja 1:1-13

Er zijn Jeruzalemmers (dus kerkmensen) die denken: de HEER doet geen goed en geen kwaad. Wat bedoelen ze daarmee ? Wat doet dat met God ?

Woensdag 2 maart: Zefanja 1:14-18

Goud noch zilver kan hen redden – ben je dus kansloos als de HEER boos op je is ?

Donderdag 3 maart: Romeinen 3:9-20

Is Paulus niet te pessimistisch ? Wat wil hij bereiken met wat hij hier schrijft ?

Vrijdag 4 maart: Romeinen 3:21-26

Verdachten vrijspreken die zwaar schuldig zijn, hoe kan dat een bewijs zijn dat God rechtvaardig is ?

Zaterdag 5 maart: 2 Tessalonicenzen 1

Gisteren lasen we dat God rechtvaardig is door zondaars vrij te spreken. Nu lezen we: Hij is rechtvaardig door onderdrukkers te straffen. Hoe zit dat ?

Zondag 6 maart: Jakobus 1:12-17

Bij God is nooit verandering waar te nemen. Is dat eng of ben je er blij mee ? Als je leest in welk verband Jakobus dit zegt, wat bedoelt hij er dan wel en niet mee ?