

Leesrooster bij zondag 3 (Zonde maakt mij zo kapot dat ik opnieuw geboren moet worden)

Maandag 22 februari: Genesis 1:24-31

Alles wat God maakt is goed, maar alleen de mens is zijn evenbeeld. Wat betekent dat ?

Dinsdag 23 februari: Genesis 3:1-7

Kennis hebben van goed en kwaad = zelf uitmaken wat goed en wat kwaad is. Wat is daar aantrekkelijk aan ? Waarom moet dit wel fout gaan ?

Woensdag 24 februari: Romeinen 5:12-21

Het erge nieuws: niemand kan zeggen dat-i niks met Adam te maken heeft. Het goede nieuws: niemand hoeft bang te zijn dat Christus niet met hem te maken wil hebben.

Donderdag 25 februari: Genesis 9:1-7

Na de val blijft God van ons vragen, elkaar te behandelen als zijn evenbeeld. Wat zegt dat over Hem ?

Vrijdag 26 februari: Johannes 3:1-8

God kan alleen met mij verder als ik opnieuw geboren word. Hoe gaat dat ? Wat is ervoor nodig ?

Zaterdag 27 februari: Efeziërs 4:17-24

Opnieuw geboren worden: wat leer je daarover uit dit bijbelgedeelte ?

Zondag 28 februari: Titus 3:3-7

De term 'Gods evenbeeld' wordt hier niet letterlijk gebruikt. Kun je toch verband leggen tussen dit bijbelgedeelte en Genesis 1:26-27 ?