

Leesrooster bij zondag 2 (Waar is het God in zijn wet om te doen ?)

Maandag 15 februari:

Genesis 17:1-8

De HEER belooft: Ik ben jouw God. Hij vraagt: leef in verbondenheid met Mij, leid een onberispelijk (= trouw) leven. Hoe doe je dat ?

Dinsdag 16 februari:

Deuteronomium 6:4-9

Hoe kun je iemand liefhebben die je niet kunt zien ? Kan het eerste woord van dit bijbelgedeelte (luister) je daarbij helpen ?

Woensdag 17 februari:

Deuteronomium 6:10-15

Welke valkuil ziet God aankomen in het beloofde land ? Hebben wij er ook last van ?

Donderdag 18 februari:

Leviticus 19:15-18

Liefhebben: doe je dat met je gevoel ? Je verstand ? Je wil ? Je handen ? Of ligt het eraan wie die naaste is (je kind, je man/vrouw, je buurman, een vluchteling) ?

Vrijdag 19 februari:

Matteüs 5:17-20

Schriftgeleerden en Farizeeën leven superserieus. Hoe kan jouw gerechtigheid (= gehoorzaamheid) groter zijn ?

Zaterdag 20 februari:

Matteüs 22:34-40

Hoezo “om Hem op de proef te stellen” ? Wat is het probleem van de Farizeeën ? Wat wil Jezus hun leren, als hij het eerste en het tweede gebod aan elkaar gelijkstelt ?

Zondag 21 februari:

1 Johannes 1:8-2:2

Waarom vinden we het zo moeilijk, de fout bij onszelf te zoeken ?