

Leesrooster bij zondag 1 (Wat kan niemand mij afpakken ?)

Maandag 8 februari:

Jesaja 40:1-5

Israël was afgevoerd naar een vreemd land. Heb jij ook troost nodig ? Of hoeft dat pas als je dik in de ellende zit ?

Dinsdag 9 februari:

Jesaja 40:27-31

Om te 'troosten' zeggen wij soms: het kan nog erger. Waarmee bemoedigt Jesaja zijn luisteraars ?

Woensdag 10 februari:

Romeinen 14:1-8

Vanuit hetzelfde geloof maken kerkmensen in Rome verschillende keuzen. Daarmee maken ze het elkaar soms moeilijk. Hoe wil Paulus dat ze daarmee omgaan ? Waarom ?

Donderdag 11 februari:

1 Korintiërs 3:16-23

We zijn niet van onszelf, maar van de Heer, schreef Paulus gisteren aan de Romeinen. Vandaag zegt hij dat ook tegen de Korintiërs: u bent van Christus. Wat wil Paulus hun daarmee leren ?

Vrijdag 12 februari:

1 Korintiërs 9:24-27

Wat staat er op jouw trainingsprogramma als christen ?

Zaterdag 13 februari:

Hebreeën 12:1-6

Opnieuw wordt ons leven als christen vergeleken met een sportwedstrijd. Wat is de overeenkomst ? Kun je ook een verschil noemen ?

Zondag 14 februari:

Hebreeën 12:7-13

Bij onze leerschool hoort: training in geloofskennis. Daarom beginnen we weer met een ronde catechismuspreken. Wat hoop je ervan te leren ?