

**Leesrooster bij zondag 52 (Vader, geef ons volharding, want van U is het koninkrijk)**

Maandag 23 oktober: Jakobus 1:2-8

Blij zijn met beproevingen – hoezo ? Kun je een voorbeeld noemen uit je eigen leven ?

Dinsdag 24 oktober: Jakobus 1:12-18

Begeerte > zonde > dood. Van het één komt het ander. Waar zit de stopknop ?

Woensdag 25 oktober: 1 Korintiërs 9:24-27

Wat is de overeenkomst tussen sport en geloof ? Is er ook verschil ?

Donderdag 26 oktober: 1 Korintiërs 10:1-13

Gaat vers 13 altijd op ? Heb je het zelf weleens meegemaakt ?

Vrijdag 27 oktober: 2 Timoteüs 4:1-8

Wat merk je vandaag van vers 3-4 ? Hoe voorkom je dat je daarin meegaat ?

Zaterdag 28 oktober: 2 Timoteüs 4:9-18

Paulus reageert op Alexander (vers 14) anders dan op hen, die hem in de steek gelaten hebben (vers 16). Hoe verklaar je dat ?

Zondag 29 oktober: Efeziërs 6:10-20

Wat heeft de geestelijke wapenrusting (vers 11-17) te maken met bidden (vers 10, 18-20) ?