

Leesrooster bij zondag 51 (Vader, vergeef ons en help ons vergeven)

Maandag 16 oktober: Leviticus 16:1-10

Azazel moet te maken hebben met de duivel / het kwaad. De ene bok wordt dus retour afzender gestuurd. Vergeven = wegdoen en er niet meer op terugkomen.

Dinsdag 17 oktober: Leviticus 16:11-19

Waarom dat bloed (zie ook Hebr. 9:22) ? Wat betekent dit voor ons vandaag ?

Woensdag 18 oktober: Leviticus 16:20-28

Waarom dat wassen ? Waarmee verbind je dit ritueel van toen in jouw leven nu ?

Donderdag 19 oktober: Psalm 32

Waaruit blijkt dat onbeleden zonde slecht voor je is ? Gaat vers 10 altijd op ? Hoe rijm je dit met Psalm 34:20 ?

Vrijdag 20 oktober: Psalm 51:1-11

David erkent dat hij als zondaar geboren is (vers 7). Bedoelt hij dat als verzachtende omstandigheid ?

Zaterdag 21 oktober: Psalm 51:12-21

Kijkt David alleen terug (vergeving) of ook vooruit (vernieuwing) ? Hoe vertaal je dat naar jouw gebed ?

Zondag 22 oktober: Matteüs 18:21-35

Als iemand jou iets heeft aangedaan wat niet goed te maken is, kun/moet je dan vergeven ? Maakt het uit of hij/zij berouw toont ?