

Leesrooster bij zondag 49 (Vader, geef dat wij doen wat U wilt)

Maandag 2 oktober: Matteüs 16:24-28

Doen wat God wil, dat betekent vaak: nee zeggen tegen wat ik (uit mezelf) wil. Moet je dus als volgeling van de Heer al je dromen en idealen vergeten ?

Dinsdag 3 oktober: Lukas 22:39-46

Hoe bracht Jezus het op, de wil van zijn Vader te doen, tot in de dood ?

Woensdag 4 oktober: Romeinen 11:33-12:3

Ontdekken wat God wil – hoe doe je dat ? Lukt dat in je uppie ?

Donderdag 5 oktober: Efeziërs 5:3-20

Onderzoek wat de wil van de Heer is – kom je daar altijd uit ? Zo niet, wat moet je dan ?

Vrijdag 6 oktober: 1 Tessalonicenzen 4:1-8

Wat is volgens Paulus de wil van God ? Wat wil Hij niet ? Wat wil Hij wel ?

Zaterdag 7 oktober: 1 Timoteüs 2:1-7

Wat wil God (vers 4) ? Zijn dat 2 aparte dingen of horen ze onlosmakelijk bij elkaar ?

Zondag 8 oktober: 1 Petrus 4:1-5

De onlangs overleden theoloog Kuitert zei: de wereld valt mee. Zit daar (soms) wat in ? Zo ja, hoe kan dat dan ? Spoort dit met wat Petrus hier zegt over menselijke verlangens ?