

Leesrooster bij zondag 47 (het eerste wat wij nodig hebben is dat Vader aan zijn eer komt)

Maandag 4 september: Exodus 3:13-17

God heet Jahwe = HEER = Ik zal er zijn. Wat zegt die naam jou ?

Dinsdag 5 september: Exodus 34:1-9

Laat uw naam geheiligd worden. Hoe doet de HEER dat zelf ? Hoe doet Mozes dat ? En jij ?

Woensdag 6 september: Psalm 8

Gods naam heiligen = Hem prijzen om wie Hij is en wat Hij doet. Wat benadrukt Psalm 8 daarvan ?

Donderdag 7 september: Jeremia 31:31-34

Gods naam heiligen = Hem kennen. Wat gebeurt er met je als de HEER zijn wet in jouw hart schrijft ?

Vrijdag 8 september: Lukas 1:46-55

Heilig is zijn naam. Heilig = uniek, met niets te vergelijken. Waar blijkt dat uit volgens Maria ?

Zaterdag 9 september: Johannes 17:1-10

Gods naam heiligen = Hem kennen = eeuwig leven = geloven dat Hij Jezus heeft gezonden. Kun je nu uitleggen waarom 'uw naam worde geheiligd' het eerste is wat jij nodig hebt ?

Zondag 10 september: Psalm 115

Niet wij, maar de HEER komt alle eer toe - ben jij dus niet belangrijk ? Of is het juist goed voor jou, dat Hij alle eer krijgt ? Wat zegt deze Psalm daarover ?