

Leesrooster bij zondag 46 (Christus leert ons Vader te zeggen tegen God)

Maandag 28 augustus: Psalm 103

Hoog verheven en dichtbij – God is het tegelijk. Groter én dichterbij dan je gewone vader.

Dinsdag 29 augustus: Jesaja 63:15-64:4

Psalm 103 (gisteren) *vergelijkt* God met een vader ('als'). In Jesaja 63 klinkt vrijmoedig de vraag: U *bent* toch onze vader ? Wat vraagt de profeet van Hem ?

Woensdag 30 augustus: Maleachi 1:6-10

De HEER *laat* zich genadig Vader noemen. Wat verwacht Hij dan van zijn kinderen ? Wij hoeven geen dieren meer te offeren. Hoe kunnen wij op dit punt de fout ingaan ?

Donderdag 31 augustus: Romeinen 8:12-17

In het OT klinkt de Vadersnaam bij hoge uitzondering. In het NT leert de Geest van Christus ons elke dag Vader zeggen. Wat betekent dat volgens de apostel ?

Vrijdag 1 september: 1 Petrus 1:14-21

Vader zeggen, daar spreekt vertrouwen uit, samen met ontzag (eerbied) en gehoorzaamheid. Wat vind je het moeilijkste ? Hoe kun je daarin groeien ?

Zaterdag 2 september: Handelingen 17:15-21

Waarom raakt Paulus verontwaardigd ? Heb jij dat weleens ? Wat raakt je dan ?

Zondag 3 september: Handelingen 17:22-34

Wat leer je van de manier waarop Paulus het evangelie brengt ?