

**Leesrooster bij zondag 42 (neem niet wat Ik een ander geef, bij Mij kom je niet tekort)**

Maandag 5 juni (tweede Pinksterdag): Psalm 24

Heel de wereld is van haar Maker. Voor minder doet Hij het niet. Vanaf Pinksteren komt de Geest met volle kracht die wereld bij Hem terugbrengen.

Dinsdag 6 juni: 1 Petrus 4:7-11

God is eigenaar, wij mogen beheerders (of rentmeesters) zijn van wat Hij ons toevertrouwt.

Woensdag 7 juni: Psalm 15

'Van je af snijden, naar je toe rekenen', is in deze wereld een populaire regel. Zorgt God voor je, dan hoeft dat niet. 'Steel niet' is een gebod, maar ook een vraag: vertrouw je Mij ?

Donderdag 8 juni: Exodus 23:1-11

Regels voor Israel met de kleur van een andere tijd. Wat kun je eruit halen voor nu, als het om je omgang met je geld, je medemens en het milieu ?

Vrijdag 9 juni: Matteüs 6:24-34

Wie is de mammon ? Is deze manier van leven haalbaar in 2017 ?

Zaterdag 10 juni: 1 Timoteüs 6:3-10

Als je dit leest, mag je dan als christen gaan voor een maatschappelijke carrière ?

Zondag 11 juni: 1 Timoteüs 6:11-19

Kun je het eeuwige leven verdienen door goed te doen en met anderen te delen ?