

Leesrooster bij zondag 41 deel 2 (in Christus' rijk zijn huwelijk en seksualiteit middel, geen doel)

Maandag 22 mei: Jesaja 56:1-8

Een eunuch (onvruchtbaar gemaakte man) mag in Israel niet in Gods huis komen. Toch is dankzij Christus niet jouw seksuele identiteit beslissend voor wie je bent. Wat dan wel ?

Dinsdag 23 mei: Romeinen 1:16-23

Eng, zoveel als deze leefwereld op de onze lijkt ! Hoe blijf je daarin o vereind ?

Woensdag 24 mei: Romeinen 1:22-32

Seksualiteit los van God maakt je kapot. Dit serieus nemen en tegelijk als kerk een veilige plek zijn voor homo's en lesbiennes, kan dat ? Hoe ?

Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag): 1 Korintiërs 6:12-20

Zuigkracht van het griekse denken: de geest staat hoger dan het lichaam. Wat je met je lijf doet, dat boeit niet. Waarom maakt Paulus hier zo'n punt van ?

Vrijdag 26 mei: 1 Korintiërs 7:10-16

Eén voorschrift van Jezus (herhaald door Paulus) en één (met hetzelfde gezag) van zijn apostel. Over het tweede heeft de Heer op aarde niets gezegd, omdat dit geval zich toen nog niet voordeed.

Zaterdag 27 mei: 1 Korintiërs 7:25-35

Anders dan in het vorige stuk geeft Paulus hier zijn mening. Wij zijn er niet aan gebonden, maar nemen haar wel serieus. Waarom is dat bevrijdend ? Geldt dat alleen voor singles ?

Zondag 28 mei: 1 Korintiërs 7:36-40

Niet een intieme relatie geeft het ultieme geluk, alleen Christus. Wat bedoelt de apostel met een huwelijk in verbondenheid met de Heer ? Geldt dit alleen voor een tweede huwelijk