

Leesrooster bij zondag 40 (elk mens en levende is van God, wees goed voor elkaar)

Maandag 24 april: Genesis 9:1-6

Na de zondvloed krijgt de mens weer een vertrouwenspositie. Maar waag het niet op de troon van God te gaan zitten !

Dinsdag 25 april: Psalm 37:1-11

Ken je God niet, dan moet je jezelf redden, desnoods ten koste van een ander. Ken je Hem wel, dan kun je je leven rustig in zijn hand leggen, zelfs als je onrecht lijdt.

Woensdag 26 april: Romeinen 12:9-21

Ken je Jezus als Redder, dan gaat Psalm 37 (zie gisteren) nog meer voor je leven. Jezelf wreken mag niet en hoeft niet.

Donderdag 27 april (Koningsdag): Romeinen 13:1-8

In deze gebroken wereld is soms vergelding en geweld nodig om chaos te voorkomen. Die bevoegdheid geeft God niet aan iedereen, maar aan de overheid.

Vrijdag 28 april: Matteüs 5:1-12

De brutalen hebben de halve wereld, maar die raken ze kwijt. De zachtmoedigen (geen watjes, maar mensen die de wraak aan God overlaten) krijgen het hele land (zeg maar: de nieuwe aarde).

Zaterdag 29 april: Matteüs 5:21-26

Jezus zet het zesde gebod op scherp. Gelukkig de vredeliefden ! Hoe word je dat ?

Zondag 30 april: 1 Petrus 3:8-12

Wat kun je met deze oproep in de kerk ? En in de wereld ?