

Leesrooster bij zondag 39 (God geeft ouders en kinderen aan elkaar)

Maandag 3 april: Jozua 4:15-24

Is er geen weg, dan baant God een weg voor zijn volk. Dat is het mooiste wat je je kinderen mee kunt geven. Waarom moet je daarvoor zelf levenslang kind willen blijven ?

Dinsdag 4 april: Nehemia 7:72-8:6

God maakt (na de ballingschap) een nieuwe start met zijn volk. Hij wil dat de kinderen erbij zijn, ook al is het geen flitsend evenement. Iets moeilijks leer je door het te doen.

Woensdag 5 april: Nehemia 8:7-12

Hoe worden de kinderen erbij betrokken ? Hoe kunnen wij dat vandaag doen ?

Donderdag 6 april: Job 1:1-5

Job gaat ervoor, dat het goed zit tussen zijn kinderen en God. Je zal zo'n vader hebben (of zijn) !

Vrijdag 7 april: 2 Timoteüs 1:3-10

Timoteüs' vader geloofde niet in Jezus. Zijn moeder heeft hem (met hulp van oma) het geloof voorgeleefd. Je zal zo'n moeder (en oma) hebben (of zijn) !

Zaterdag 8 april: Kolossenzen 3:20-4:1

Slaven hebben wij niet meer. Noem eens 2 dingen die je toch uit dit bijbelgedeelte kunt leren ?

Zondag 9 april: Spreuken 20:20-29

Elke leeftijd heeft zijn mooie kanten, tegelijk hebben we elkaar allemaal nodig. Wat kan er in het licht van vers 29 beter in je familie ? En in de wereld ? En in de kerk ?