

## **Leesrooster bij zondag 36 en 37 (God maakt zijn naam waar, toon dus eerbied voor Hem)**

Maandag 27 maart: Exodus 3:7-15

Gods naam is niet zomaar een woord. Hij *is* zijn naam: Ik zal er zijn (in onze bijbelvertalingen: HEER met 4 hoofdletters). Zijn naam redt. Toon er dus diepe eerbied voor !

Dinsdag 28 maart: Deuteronomium 10:12-22

Bij Gods naam zweren = Hem als getuige oproepen. In een wereld vol leugens brengt Hij de waarheid terug.

Woensdag 29 maart: Leviticus 24:10-16

De andere kant van het verhaal. Kom je aan Gods naam, dan kom je aan Hemzelf.

Donderdag 30 maart: Handelingen 4:1-12

Jezus is sprekend zijn Vader. Daarom is zijn naam de enige ter wereld die redt.

Vrijdag 31 maart: Openbaring 1:4-8

God heeft meer namen. Wat betekenen zijn namen in vers 4, 5 en 8 ?

Zaterdag 1 april: Jesaja 36:13-20

Aan het woord is de rabsake (een hoge bobo) van koning Sanherib van Assyrië. Wat zegt hij over de HEER ? Wat doet het met jou, als jij zo over je Vader hoort praten ?

Zondag 2 april: Jesaja 37:9-20

Wat kun je leren van Hizkia's reactie ? Hoe gaat dit aflopen ? Hoe doet God dat vandaag ?