

### **Leesrooster bij zondag 35 (wat is jouw beeld van God ? zelfgemaakt of Christus ?)**

Maandag 20 maart: Jesaja 40:18-26

God is veel te groot om Hem uit- of af te beelden. Elke voorstelling doet Hem tekort.

Dinsdag 21 maart: Deuteronomium 12:29-13:1

De stap tussen 'God op mijn manier dienen' en 'andere goden dienen' is maar klein. Hoe komt dat ?  
Hoe zie je dat in de geschiedenis van Gods volk Israël ? Wat betekent dit praktisch voor ons ?

Woensdag 22 maart: Exodus 32:15-24

Wat maakt Mozes zo boos, dat hij het trouwboekje tussen de HEER en zijn volk verscheurt ?

Donderdag 23 maart: 1 Samuel 4:1-11

God in een doos meenemen = God manipuleren. Hoe loopt dat af ? Waarom ?

Vrijdag 24 maart: Kolossenzen 1:12-23

Jezus is sprekend zijn Vader. Ken je Hem, dan ken je God. Wat heeft dat met het 2<sup>e</sup> gebod te maken ?

Zaterdag 25 maart: Romeinen 10:9-17

Stelling: vers 17 is het 2<sup>e</sup> gebod in nieuwtestamentische woorden. Wat is je reactie ?

Zondag 26 maart: 2 Timoteüs 3:14-4:5

Geen stenen beeld van God, geen (zelfgemaakt) denk-beeld over Hem, geen voorgangers naar jouw smaak, maar eerbiedig luisteren naar zijn Woord. Hoe helpen we elkaar daarbij ?