

## Leesrooster bij zondag 34 (neggoden, hoe kom je eraan en hoe kom je eraf ?)

Maandag 13 maart: 1 Johannes 5:13-21

In Christus heb je eeuwig leven en kun je je vol vertrouwen tot God wenden – een bemoedigend bijbelgedeelte ! Is die laatste zin over afgoden dan niet een beetje negatief ?

Dinsdag 14 maart: Amos 9:7-15

Israël is niet beter dan andere volken. Ook nu is er afgoderij met eigen volk/cultuur/sterke leider. Wat zet Gods Woord daar tegenover ? Hoe telt dat mee bij de stem die je morgen uitbrengt ?

Woensdag 15 maart: Romeinen 13:1-8

De overheid staat *onder* God, lezen we hier. Kun je zeggen: het christelijk geloof maakt weerbaar tegen afgoderij met sterke leiders, en minder geloof is een risico voor de democratische rechtsstaat ?

Donderdag 16 maart: 1 Koningen 18:20-29

Misschien zit Baäl op de wc – mag je zo spotten met andermans geloof ? Maakt het uit dat dit zich binnen de kerk afspeelt?

Vrijdag 17 maart: 1 Koningen 18:30-39

Dat is nog eens een teken ! Waarom doet de HEER dat niet vaker ?

Zaterdag 18 maart: Kolossenzen 3:1-10

Hoezo hebzucht is afgoderij ? Hebzucht valt toch niet onder het 1<sup>e</sup>, maar onder het 8<sup>e</sup> gebod ?

Zondag 19 maart: Psalm 16

Wat is voor jou *de* reden om voor God te zingen: de rest is overbodig ?