

Leesrooster bij zondag 33 (zonder bekering verdwaal je kansloos)

Maandag 27 februari: Deuteronomium 10:12-22

Besnijd je hart: wat bedoelt de HEER daarmee ? Hoe doe je dat ?

Dinsdag 28 februari: 2 Korintiërs 7:8-10

Wat is het verschil tussen verdriet dat God geeft en verdriet dat de wereld geeft ? Waarom doet zoiets moois als bekering ook pijn ?

Woensdag 1 maart: Efeziërs 4:17-24

De oude mens afleggen en de nieuwe mens aantrekken, hoe doe je dat ?

Donderdag 2 maart: Kolossenzen 3:5-17

Welke stap(pen) zette je de afgelopen 2 jaar op de weg van oude naar nieuwe mens ? Welke stap(pen) wil je de komende tijd graag zetten ? Wat heb je daarvoor nodig ?

Vrijdag 3 maart: 1 Samuel 15:1-3, 7-9

Een heftige test voor Saul ! Wat wil de HEER uit die test krijgen ?

Zaterdag 4 maart: 1 Samuel 15:13-22

Wat herken je in Sauls verdediging ? Wat betekent vers 22 voor ons ?

Zondag 5 maart: 1 Johannes 5:1-4

Hoe komt het dat liefhebben en geboden naleven voor ons gevoel verschillende dingen zijn ? Wat zegt Johannes hierover ? Wat betekent dit in de praktijk voor ons ?