

## **Leesrooster bij zondag 32 (van genade word je dankbaar)**

Maandag 13 februari: Romeinen 11:33-12:2

Je gezindheid vernieuwen: waarom en hoe ? Kunnen we elkaar hierbij helpen ?

Dinsdag 14 februari: 1 Petrus 2:1-10

Uit welke duisternis ben je geroepen ? Wat kun je betekenen voor mensen die er (zonder het door te hebben) nog in zitten ?

Woensdag 15 februari: 1 Petrus 2:11-17

Hoe kun je anderen door je goede daden tot inzicht brengen ?

Donderdag 16 februari: 1 Petrus 2:18-25

Onverdiend leed kunnen verdragen, hoe kan dat een blijk van genade zijn?

Vrijdag 17 februari: 1 Petrus 3:1-7

Waarin hoef je als vrouw niet op Sara te lijken ? Waarin wel ? Wat is je uitdaging als man ?

Zaterdag 18 februari: 1 Petrus 3:8-12

Als je zo leeft, word je dan in deze harde wereld niet keihard onder de voet gelopen ?

Zondag 19 februari: 1 Petrus 3:13-17

Als je de kans krijgt iets over de basis van je hoop te vertellen, wat zeg je dan ? Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan ?