

Leesrooster bij zondag 31 (hoe gaat Gods koninkrijk voor jou open of dicht ?)

Maandag 6 februari: Openbaring 3:7-13

Christus gaat als erfgenaam van David over de toegang tot het nieuwe Jeruzalem. Wat maakt dat Hij jou erin laat of niet ?

Dinsdag 7 februari: Matteüs 16:13-19

Je hoort soms over kerkloos christen zijn. Is dat een optie, als je hoort wat Jezus hier zegt ?

Woensdag 8 februari: Matteüs 18:10-18

Christelijke tucht, waarom vinden we dat moeilijk ? Wat is daar aan te doen ?

Donderdag 9 februari: Johannes 20:19-23

Geeft de Heer de sleutels van zijn koninkrijk weg ? Zo niet, wat bedoelt Hij dan ?

Vrijdag 10 februari: Ezechiël 3:16-21

Wat leren we hieruit voor onze verantwoordelijkheid voor elkaar in de kerk ?

Zaterdag 11 februari: 2 Johannes vers 1-6 (brief heeft maar 1 hoofdstuk)

Wie is die vrouw ? Wie zijn haar kinderen ? Liefde en geboden, gaat dat samen ?

Zondag 12 februari: 2 Johannes vers 7-13

Mag je geen persoonlijk contact hebben met een niet-christen ? (Hint: wie was ook alweer de vrouw aan wie deze brief geschreven is en wat bedoelt Johannes dus met 'uw huis' ?)