

## **Leesrooster bij zondag 28 (Pesach en avondmaal)**

Maandag 21 november: Exodus 12:1-7

De maand van bevrijding is voortaan de eerste maand van het jaar. Kennen wij in het Nieuwe Verbond ook zo iets, maar dan met de eerste dag van de week ?

Dinsdag 22 november: Exodus 12:8-13

Pesach = sparend voorbijgaan. Waarom worden de Israëlieten niet automatisch gespaard ?

Woensdag 23 november: Exodus 12:14-20

Waarom maakt God zo'n punt van die zuurdesem ?

Donderdag 24 november: Exodus 12:21-28

Waarom moeten ze dit altijd blijven doen ?

Vrijdag 25 november: Matteüs 26:17-25

Pesach is een feest. Is het dat ook voor Jezus' leerlingen ? En voor Hemzelf ?

Zaterdag 26 november: Matteüs 26:26-30

"Dit is het brood van de verdrukking, dat onze vaders aten in Egypte" – werd er altijd gezegd bij het breken van het brood. Wat zegt Jezus ? Wat bedoelt Hij ermee ?

Zondag 27 november: Handelingen 2:37-42

Samen in Jezus geloven = kerk zijn = trouw blijven aan het onderricht van de apostelen, gemeenschap vormen, avondmaal vieren en bidden. Hoe is dat bij ons ? Wat kan er beter ?