

## **Leesrooster bij zondag 25 (God zoekt ons met zijn Woord, hoorbaar en voelbaar)**

Maandag 12 december: 1 Korintiërs 1:18-25

God redt mensen door de dwaasheid van onze verkondiging, schrijft Paulus. Waarom noemt hij preken dwaas ?

Dinsdag 13 december: 1 Korintiërs 1:26-31

Wat wil de apostel in dit stukje duidelijk maken ?

Woensdag 14 december: 1 Korintiërs 2:1-5

Preken is niet meer van deze tijd, hoor je soms. We leven nu in een beeldcultuur. Hoe was dat in de tijd van de bijbel ?

Donderdag 15 december: 1 Korintiërs 2:6-12

Wat wil de Geest vooral met en in ons doen ?

Vrijdag 16 december: 2 Korintiërs 5:14-21

Wat betekent dit stukje voor de manier waarop je naar een preek luistert ?

Zaterdag 17 december: Rechters 6:33-40

Tot nu toe ging het over Gods hoorbare Woord. Waarom zorgt Hij soms dat we het ook kunnen zien, voelen en/of proeven ?

Zondag 18 december: Genesis 17:1-14

Gisteren ging het over een éénmalig zichtbaar teken. Waarom geeft God soms ook opdracht, een teken standaard te blijven gebruiken ? Waarom staat er in dit geval zelfs een zware straf op als iemand dat niet doet ?