

**Leesrooster bij zondag 24 (vrijpraak uit genade, word je daar lui van ? nee, actief)**

Maandag 14 november: Matteüs 7:15-23

Ben jij ook aan je vruchten te herkennen ? Zo ja, welke vruchten ? Zo niet, wat nu ?

Dinsdag 15 november: Johannes 15:1-8

Blijf je in Mij, dan ZUL je veel vrucht dragen. Jezus zegt niet: MOET. Het is een belofte ! Daarvoor is wel nodig dat je gesnoeid wordt. Hoe ?

Woensdag 16 november: Jakobus 1:16-22

Hij wil ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen. Vrijpraak is pas het begin: God wil een nieuw mens van je maken. Hoe graag wil je dat ?

Donderdag 17 november: Jakobus 1:22-27

Een wet die vrijheid brengt, hoe kan dat ?

Vrijdag 18 november: Jakobus 2:1-13

Wat je zegt en doet, laat dat sporen met de wet die vrijheid brengt. Lukt dat ? Zo niet, wat dan ?

Zaterdag 19 november: Jakobus 2:14-19

Door je daden laten zien dat je gelooft: hoe doe je dat ?

Zondag 20 november: Jakobus 2:20-26

Spoort dit met wat we vorige week vrijdag lazen in Romeinen 4:1-8 ?