

Leesrooster bij zondag 23 (Hoe ontkom ik aan Gods oordeel ? Alleen door geloof in Christus)

Maandag 7 november: Genesis 14:21-15:6

Abram helpt zijn burenen, maar wil geen beloning. Dan belooft de HEER hem een vorstelijk loon, maar Abram ziet er nog niets van. Wat wordt bedoeld met vers 6 ?

Dinsdag 8 november: Habakuk 1:12-2:4

God straft Israel door de Chaldeeën (= Babyloniërs). Is dat einde verhaal ? Habakuk moet het antwoord op een bord zetten: de rechtvaardige zal leven door zijn trouw (of: geloof).

Woensdag 9 oktober: Romeinen 1:8-17

Wat Habakuk op een bord moest zetten, komt in het NT een paar keer terug. Deze belofte blijft !

Donderdag 10 november: Romeinen 3:21-26

God veroordeelt jou of spreekt jou vrij. Wat is beslissend voor hoe dat uitpakt ?

Vrijdag 11 november: Romeinen 4:1-8

Wat van Abraham gezegd wordt, kan dat ook van jou gezegd worden ?

Zaterdag 12 november: Galaten 3:1-11

Hier heb je de uitspraken uit Gen. 15 en Hab. 2 nog eens bij elkaar. Welk punt maakt Paulus hier ?

Zondag 13 november: Hebréeën 10:32-39

Behouden worden door je geloof, dat betekent niet: op je handen zitten. Waar vind je dat in dit bijbelgedeelte ?