

## **maandag 25 juni 2018**

### **HANDELINGEN 3 : 1-4**

*1 Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. 2 Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. 3 Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. 4 Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: 'Kijk ons aan.' 5 De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen.*

Elke dag werd hij bij de poort van de tempel neergezet, de verlamde man die nooit had kunnen lopen. Een mooi plekje om te bedelen, maar geen perspectief op verandering, elke dag hetzelfde ritme. Leven van de hulp van anderen. Op het laatste hoorde hij helemaal bij die poort, zoiets als: 'Bezichtiging van de Schone Poort (met bedelaar)'. Iedereen vond het normaal dat hij niet kon lopen. Hij zat er al jaren.

Jaren? Dan is de Here Jezus ook dikwijls bij hem langs gelopen. Maar Hij heeft deze man niet genezen. Als die man daarop gehoopt had, dan kon hij het nu wel vergeten. Ook Petrus en Johannes passeerden hem steeds. Ze gingen elke dag naar de tempel. En op genezing rekent die man niet, zoals altijd vraagt de man om een gift.

Het verhaal speelt zich af bij de poort die als bijnaam heeft 'De Schone' (aan de Oostkant, met uitzicht op de Olijfberg). Een heel mooie en grote poort, gemaakt van Korintisch goud: een schril contrast met de armoede van de verlamde man. Die man krijgt hier geen naam, maar was wel zeer bekend onder het volk, vandaar dat zijn genezing (vgl. Jes. 35:6) zo'n impact heeft.

Al ruim 40 jaar verlamd (4:22). Staat de man symbool voor Israël? Aan de poort van Gods Koninkrijk, maar niet in staat om binnen te wandelen?

+++++++

## **dinsdag 26 juni 2018**

### **HANDELINGEN 3 : 4-6**

*4 Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: 'Kijk ons aan.' 5 De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. 6 Maar Petrus zei: 'Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.'*

Kijk eens naar ons, zeggen Petrus en Johannes. Dat belooft wat, denkt die man vast, een beste gift. Je zou er zo overheen lezen, maar tot drie keer toe worden hier de werkwoorden 'kijken' of 'zien' gebruikt. De wonderlijke genezing begint er mee dat Petrus bewust kijkt naar die arme bedelaar. Dat die bedelaar daar zat, was niet nieuw en dat zij daar liepen was ook niet nieuw, dat deden ze dagelijks. Maar vervuld van Gods Geest voelen ze zijn hopeloze ellende. Als je als mens vervuld bent van Gods Geest ga je anders kijken, nl. met de ogen van je Heer en Heiland. Je wordt gevoelig voor de nood en de ellende in je omgeving. En de mensen om je heen gaan het merken dat je echt contact zoekt, op gelijk niveau, bedelaar onder de bedelaars.

Zo komen Petrus en Johannes zeer nadrukkelijk het leven van deze verlamde binnen. Er wordt contact gemaakt: ze kijken elkaar aan. Heeft Petrus gevoeld dat de Geest iets bijzonders wilde gaan doen en ontving hij op dat moment een bijzonder geloof? De man vraagt om een aalmoes: de hoop op genezing had hij blijkbaar al opgegeven. Petrus antwoordt dat hij geen 'goud en zilver' (materiële rijkdom) heeft. Dat heeft te maken met Jezus' opdracht: geen geld mee nemen als je op weg gaat voor het evangelie (Mat. 10:9-10) en wellicht met het feit dat in de eerste gemeente ieder zijn bezittingen weggaf (Hand. 2:45). Materieel gezien heeft Petrus niets te bieden aan deze man. Maar wat hij wel heeft, geeft hij. En wat heeft hij? Het gaat hier niet om zijn vroomheid of om magische kracht (3:12) maar wel om het evangelie van de ene naam Jezus Christus. Zijn Naam komt negen keer voor in Handelingen 3 en 4.

### **woensdag 27 juni 2018**

#### **HANDELINGEN 3 : 6-10**

*6 Maar Petrus zei: 'Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.' 7 Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. 8 Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. 9 Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. 10 Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.*

We zijn misschien geneigd onze aandacht vooral te richten op het feit dat de man weer kan lopen. En dat is ook heel bijzonder: lopend en lovend springt hij rond in de tempel. Hij is 'spring-levend' geworden: zijn leven begint bij zijn veertigste! Maar wat hier ook heel bijzonder is, is de passie die begint te stromen voor God.

Misschien hebt u er zelf mee te maken of kent u iemand in uw eigen omgeving met een handicap of chronische of psychische ziekte met weinig uitzicht op verbetering. Word je door zo'n verhaal bemoedigd of word je er alleen maar verdrietiger van? Waarom deze man wel en een ander niet?

Het is de levenskracht van de opgestane Heer die zichtbaar wordt. Een voorbode van het rijk dat komt. Een groots teken: verlamd en dan opeens huppelend de tempel in. Misschien voor ons wel te groot. En toch, dat gebaar, die uitgestoken hand van Petrus. Zo van: Kom, ik help je overeind. Met alle wonderkracht hier aanwezig is dit een alledaags en ontroerend gebaar. Even een handje helpen. We leven van de hoop op Gods Koninkrijk, waarin het leven onvoorstelbaar goed zal zijn. Er zijn momenten dat God die hoop wil voeden met grootste wonderen. Maar meestal zit het in kleine gebaren.

+++++

### **donderdag 28 juni 2018**

#### **HANDELINGEN 3 : 11-16**

*11 De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stomverbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. 12 Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk: 'Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? 13 Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was Hem vrij te laten. 14 U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. 15 Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood, maar God heeft Hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij. 16 Het komt door Zijn Naam en door het geloof in Zijn Naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt.*

Hoe kan het dat de verlamde bedelaar weer loopt? Ja, dit wonder is ook een teken voor Israël waardoor het evangelie kan worden verkondigd met woorden. Opnieuw preekt Petrus en legt het uit. Het heeft niets te maken met de kracht of de vroomheid van Petrus en Johannes zelf. Het is de helende kracht van Gods Zoon die hier zichtbaar wordt.

Petrus sluit in zijn preek nauw aan bij het Joodse volk door Abraham, Isaak en Jakob te noemen én door eraan toe te voegen dat de God van Israël Jezus de hoogste eer heeft bewezen. 'Het komt door Zijn Naam' (3:16)! Zo gebruikt de Geest dit wonder om mensen te wijzen op de kracht van Jezus' Naam, dat is: zijn werkelijke aanwezigheid, omdat Hij leeft. Jezus is spring-levend!

## **vrijdag 29 juni 2018**

### **HANDELINGEN 4 : 1-10**

*1 Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af, 2 hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. 3 Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. 4 Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend. 5 De volgende dag kwamen de Leiders, de Oudsten en de Sschriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, 7 Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag: 'Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?' 8 Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest: 'Leiders van het volk en oudsten, 9 nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, 10 dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.*

De naam van Jezus is in geding. Door Hem was de verlamde man genezen. Een duidelijk teken van Jezus' macht. Op de preek van Petrus komen velen tot geloof. De gemeente telt nu al 5.000 mannen. Dat valt verkeerd bij het Sanhedrin. Petrus en Johannes worden gevangen genomen. Bij het verhoor getuigt Petrus van de Ene Naam die onder de hemel gegeven is tot behoud.

Ten slotte worden ze vrijgelaten.

De Joodse leiders voelen heel goed aan dat dit het gevaar is: dat de leerlingen niet alleen (de naam van) Jezus hebben, maar Hem ook verkondigen! Jullie hebben Hem gekruisigd, houdt Petrus zijn toehoorders voor, maar de God van Abraham, Isaak en Jakob heeft Hem opgewekt. Voor zijn plaatsvervangend lijden gaf God Zijn Dienaar de hoogste eer en een plaats aan Zijn Rechterhand. Nu is het de beurt aan de mensen, eerst aan Israël, maar ook aan alle volken. Geef Zijn Naam de eer.

+++++

## **zaterdag 30 juni 2018**

### **HANDELINGEN 4 : 11-15**

*11 Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.' 13 Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. 14 Maar omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen. 15 Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.*

Je verricht in de naam van de Here Jezus een onverdacht goede daad. En vervolgens is dat aanleiding daardoor in de verdachtenbank terecht te komen. Dat overkwam Petrus en Johannes. Maar kan dat ons ook niet overkomen, dat wij door goede dingen die we doen vanuit ons geloof onterecht en oneerlijk worden behandeld? Een discipel staat niet boven zijn Heer.

Maar waar komt die tegenstand vandaan? Die is ook in ons eigen hart aanwezig. We moeten een enorme draai maken. Jezus was de steen des aanstoets en wordt nu hoeksteen. Hij was de man die de Joden hebben laten kruisigen, omdat Hij volgens hen godslasterlijke dingen had gezegd. Voor Petrus en Johannes werd Hij degene op wie ze het huis van hun leven bouwen. Dan houdt bekering in dat de Here Jezus van steen des aanstoets verandert in hoeksteen.

Als de Here aan de deur van ons hart klopt en zegt: Blijf Ik steen des aanstoets of word Ik voor jou hoeksteen? Is dat laatste het geval dan word je zelf voor anderen steen des aanstoets. De Geest geeft ons dan kracht om staande te blijven.

## **zondag 1 juli 2018**

### **HANDELINGEN 4 : 18-23**

*18 Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten. 19 Maar Petrus en Johannes zeiden: 'Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf! 20 We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.' 21 Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. 22 De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest. 23 Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hogepriesters en de oudsten hadden gezegd.*

Petrus en Johannes kregen van het Sanhedrin het verbod: 'Jullie mogen de naam van Jezus op geen enkele manier meer gebruiken'. Ook voor de Joodse leiders was het duidelijk dat Jezus de Sleutel is tot het Koninkrijk van God, al erkennen ze Hem als zodanig niet.

Missionair zijn door de Geest kan alleen als de naam van onze Here en Heiland klinkt: Hij is onze redder, bevrijder, genezer. Hij is ons leven zoals Hij dat was voor de verlamde man. Dus als we het Koninkrijk zichtbaar willen maken, dan doen we dat door:

- woorden van Jezus te spreken: laat zijn woorden in je wonen zodat je ze uit kunt spreken als de gelegenheid zich aandient;
- werken van Jezus te doen: wees als de Here Jezus door vooral te géven: tijd, aandacht, liefde, aanvaarding, kracht en ontferming;
- wonderen van Jezus te verwachten: bid om een groot geloof dat Gods Geest bijzondere dingen gaat doen die we alleen maar kunnen zien als ingrepen vanuit de hemel.

Niets geneest meer dan het noemen, kennen en bewonderen van de naam van de Here Jezus waarin eindeloze genade stroomt.