

## **maandag 9 juli 2018**

HANDELINGEN 5 : 1-3, 5

*1 Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, 2 maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen. 3 Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? 5 Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen die ter ore kwam schrok hevig.*

Als je dit Bijbelgedeelte leest heb je dan niet de neiging de Bijbel maar weer snel dicht te doen? Past deze geschiedenis wel in het N.T.? Daar gaat het toch om liefde en niet om wraak? Doet dit geen vreselijk pijn? Moet dit nu echt zo? Zo hard? Moeten hier dan zomaar twee mensen letterlijk dood vallen? Dit zijn een paar vragen die bij eerste lezing zo maar kunnen opkomen.

En daarbij is er in de kerkgeschiedenis in die twee eeuwen na Pinksteren heel wat afgelogen, heel wat gefraudeerd, zijn er penningmeesters geweest die de hele kerk-kas achterover gedrukt hebben en de gemeente berooid hebben achtergelaten. Nergens lezen we dat ze om die redenen dood zijn neergevallen. Waarom dan hier wel?

Die eerste Pinkstergemeente begreep één ding heel goed: hier is een gevecht aan de gang tussen de legers van Satan en zijn trawanten, en het leger van Christus. Ze zeiden het nog in hun gebed na de vrijlating van Petrus en Johannes uit de gevangenis met citaat uit Psalm 2: “*De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de HERE en Zijn Gezalfde*”.

De inleidende beschietingen van de Satan mochten niet baten. Dwars door alles heen bleef de gemeente groeien in geloof en in liefde en dus.... ook in aantal. Maar de Satan had meer pijlen op zijn boog. Dat zien we hier. De Satan gaat nu van binnenuit de aanval inzetten op de gemeente.

+++++

## **dinsdag 10 juli 2018**

HANDELINGEN 5 : 1-4

*1 Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, 2 maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen. 3 Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? 4 Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je beziel om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf*

De tactiek van Satan is altijd dezelfde. Toen en nu. Beurtelings zet hij twee wapens in.

Het ene wapen is dreiging, geweld en vervolging. Daar kregen de apostelen meteen al mee te maken en later, na de steniging van Stefanus (hfdst 7), brak een hevige vervolging los tegen de gemeente.

Het andere wapen is verleiding, misleiding, de leugen profetie. Dat wapen maakt veel slachtoffers. Veel meer dan vervolging. Want vervolging drijft de christenen juist naar elkaar. Er ontstaat dan juist eensgezindheid en volharding, al zijn er natuurlijk ook die afhaken. Die eerste pinkergemeente werd dwars door de dreiging heen alleen maar sterker en hechter. Ze vonden troost bij elkaar. Ze deelden letterlijk lief en leed. Een bijzondere gave van de Heilige Geest.

Die situatie van toen kunnen we niet zo maar één op één kopiëren naar vandaag, naar onze situatie. Wij leven in heel andere omstandigheden. Zonder dreiging van de autoriteiten. Maar daarom niet minder verleidelijk. De grootste gave van de Geest aan de gemeente was de liefde. Die gave leidde tot een enorme saamhorigheid en mededeelzaamheid. Arme mensen, weduwen, wezen, die zich bij de gemeente aansloten konden in steeds mindere mate rekenen op steun van de tempeldiaconie.

Je kunt je voorstellen hoe het ging als leden van de gemeente gebrek leden. “Is er nog iemand die kan helpen?” En dan stond er iemand op en die zei: “Ik heb nog een stuk grond en ik verkoop dat”.

Zo konden de armen verzorgd worden en dat door de bijzondere leiding van de Geest.

### **woensdag 11 juli 2018**

#### **HANDELINGEN 5 : 3-4**

*3 Maar Petrus zei: 'Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? 4 Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezielde om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.'*

Aan het slot van Handelingen 4 lezen we van de liefdesdaad van Barnabas. Hij verkocht een akker, verkocht die en bracht het geld naar de apostelen. Satan gaat dit bijzondere werk van de Geest nu brutaal nabootsen in het bedrog van Ananias en Saffira. Ook zij verkopen een stuk grond. Maar ze houden een deel van de opbrengst achter.

Satan infiltreert in de gemeente en neemt het hart van Ananias en Saffira in bezit om de mensen te misleiden en ze in het verderf te storten. Het lijkt Gods werk, maar het is duivels werk.

'Ananias waarom heeft de Satan uw hart vervuld?' Petrus was, toen hij voor de raad moest verschijnen 'vervuld' van de Geest en ook de gemeente werd 'vervuld' met de Geest. Satan zet daar nu zijn eigen 'vervulling' tegenover. En als het hart vervuld is met de Satan dan is er voor de Geest geen plaats meer. En Petrus wel vol van de Geest ontmaskert Ananias: 'waarom heb je tegen de Heilige Geest gelogen door een deel van de opbrengst achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezielde je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen maar God zelf'.

Begrijpt U wat Ananias deed? Hij deed alsof het allemaal een menselijk zaakje was en er dus wel een loopje mee kon nemen. Een leugentje om bestwil, ach, wat doet dat ertoe? Hij wilde de barmhartige Samaritaan uithangen, de weldoener die om zijn goede daden geprezen zou worden. Maar Petrus doorziet het. Of beter, de Geest doorziet het: "Niet de mensen heb je bedrogen maar God zelf!"

+++++

### **donderdag 12 juli 2018**

#### **HANDELINGEN 5 : 4-9**

*4 Maar Petrus zei: 'Ananias, wat heeft je bezielde om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.' 5 Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig. 6 Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. 7 Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. 8 Petrus vroeg haar: 'Zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht?' Ze antwoordde: 'Ja, voor dit bedrag.' 9 Daarop zei Petrus: 'Hoe heb je durven besluiten om de Geest van de Here te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.'*

Ananias: 'je maakt een fatale vergissing. De Geest accepteert het niet als jij Zijn werk van liefde en medelijden minacht en voor je eigen hebzuchtige doeleinden gebruikt'.

'Ananias viel neer en gaf de geest' staat er in de HSV. Daar waar Ananias de Geest voor zijn eigen karretje probeerde te spannen, wordt het laatste restje 'geest', nu met een kleine letter, uit hem weg genomen. Hij sterft voor de voeten van de apostelen, wordt meteen afgelegd en begraven.

Als een paar uur later Saffira binnen komt blijkt ook zij in het complot te zitten. Het vonnis volgt onmiddellijk: "Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen'. Verschrikkelijk wat hier gebeurt!

Ja, dit is best een heftig verhaal. Maar er zit ook een geweldig stuk troost in. Dat merk je als je het vervolg van onze tekst leest. Enerzijds zie je schrik in de gemeente en daarbuiten. En laten wij ook maar op onze hoede blijven. God is een heilig God en dat blijft Hij. Dat verandert nooit. Laten we eerbied hebben voor die God bij alles wat we doen. Laten we 'vuurbang' zijn om 'vreemd vuur' (Lev. 10) op onze geestelijke altaren toe te laten.

## **vrijdag 13 juli 2018**

HANDELINGEN 5 : 10-11

*10 Onmiddellijk viel Saffira voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. 11 De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.*

Een heftig verhaal. De aanval wordt door de Geest afgeslagen. Maar hoe moeten we dit nu begrijpen? Als we dit zo lezen dan zijn we geneigd te denken: is dit nu zo'n grove zonde dat de dood erop moet volgen? Nee, het is niet fraai wat Ananias en Saffira deden. Maar de gemeente was er financieel toch alleen maar beter op geworden? Er bleef toch nog een behoorlijke som geld over om arme mensen mee te kunnen helpen? En daar mocht die gemeente en de apostelen toch ook blij mee zijn? Een berisping onder vier ogen zou toch voldoende zijn geweest?

Wellicht zouden wij er zo mee omgegaan zijn. Maar dan hebben we enkele belangrijke dingen niet in de gaten: Het ging hier niet allereerst om Ananias en Saffira. Ja, zij bleven volledig verantwoordelijk voor wat ze gedaan hebben. Maar uit het voorgaande blijkt dat er boven de hoofden van Ananias en Saffira een strijd woedde. Een strijd tussen de Geest van de verhoogde Heer en zijn leger, en het leger van Satan en zijn hulptroepen. Paulus zou later in Ef 6: 12 schrijven: *"Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis"*.

Boven de hoofden van de gemeente wordt een strijd op leven en dood uitgevochten. Doel: vernietig die kerk. Eerst door dreiging en hier door misleiding. Eerst van buitenaf (het Sanhedrin met zijn dreigementen) en nu van binnenuit door twee 'gewone' gemeenteleden, Ananias en Saffira. Eerst geweld en dan list, dat is het strijdplan van de Boze. De Geest moet hier wel hard optreden dat kan niet anders. Dat blijkt als Petrus tegen Saffira zegt: 'Hoe heb je de Geest van de Here kunnen verzoeken?'

De Heilige Geest staat hier aan het begin van het kerk-vergaderend werk van Christus. Ook het werk van de Geest wordt hier door Satan op de proef gesteld. Daarom gaat het hier om een eenmalige gebeurtenis; een toetsing die de norm voor de toekomst voor eens en voor altijd vast zou zetten, maar die toetsing zelf zou niet herhaald gaan worden.

+++++

## **zaterdag 14 juli 2018**

HANDELINGEN 5 : 1-2, 10-11

*1 Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, 2 maar hield een deel van de opbrengst achter.....*

*10 Onmiddellijk viel Saffira voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. 11 De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.*

Nee, dat heftige verhaal moeten we vandaag niet willen kopiëren alsof wat hier gebeurt een ideaal is dat voor alle eeuwen en tijden zou gelden. Voor ons geldt wat de Here Jezus eens zei (Matt 6:3): 'als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet'. Daarom hang het niet aan de grote klok als je veel aan de armen geeft. Maar doe het zonder dat een ander het merkt. God heeft de blijmoedige gever lief. Daarom ook geen ranglijst in het kerkblad met de namen van de top-10 van de grootste gevers. Maar ook hier blijft de norm van de barmhartigheid gelden: armen laten delen in je rijkdom. Als u wel veel geld kunt uitgeven aan allerlei ontspannende activiteiten maar uw VVB niet voldoende is, dan bent u heel ver verwijderd van wat hier de bedoeling is. De Geest werd door Satan in zijn hart geraakt en kon niet anders dan zelf ingrijpen. De gemeente is hier na Pinksteren nog in de opbouw fase. Het Woord groeide maar was nog niet af.

Voor ons betekent dat: geen nieuwe Ananiasen en Saffira's meer. Niemand valt meer dood neer vanwege een zonde, hoe bont je het ook gemaakt hebt. We hoeven niet bang te zijn. Er is altijd een weg terug. Maar dat betekent niet dat hun zonde niet meer bestaat. Die is nog springlevend. Daarom: als je een dubbel leven leidt, breek er dan mee. Als je iemand bent met twee gezichten in de kerk, goed voor iedereen en aan de buitenkant alles in orde maar toch stiekem de zonde koesteren en daarin leven, dan krijg je nu nog tijd om je te bekeren.

## **zondag 15 juli 2018**

HANDELINGEN 5 : 3 en Hebreëen 10 : 19-25

Hand 5:3 *Maar Petrus zei: 'Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden*

*Hebr. 10:19 Broeders, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, 20 omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaad heeft, door het voorhangsel heen. 21 We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; 22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. 23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. 24 Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, 25 en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.*

In de geschiedenis van Handelingen 5 roeit God de zonde en het kwaad uit om zijn kerk in leven te houden. God wil benaderd worden met een oprecht hart. Moeten we daar nu bang van worden? God wil geen bange mensen, maar vrije mensen. God is geen boeman, maar een bevrijder. Daarom (10:19) *'kunnen wij dankzij het bloed van Jezus zonder schroom binnengaan in het heiligdom'* en (even verder) *'God naderen met een oprecht hart en vast geloof'*. Want Jezus heeft voor ons *'de weg gebaad naar een nieuw leven'* (10:20). Onze verlossing is geen doel op zich, maar die verlossing baant een weg naar een nieuw leven. Daar gaat het om.

Laten we zonder wankelen blijven belijden waar op wij hopen. Neem Gods Woord serieus en laat het niet afhangen van de vraag of je durft of niet. God baant voor ons de weg. Maak Gods naam groot. Praat vrijmoedig over je geloof, thuis, op je werk en in de kerk. Zoek elkaar daarvoor op. Vers 25 roept op niet uit onze samenkomsten weg te blijven. Spoor elkaar daartoe aan.

Vandaag is het zondag. Voeg de daad bij het woord!