

maandag 4 maart 2019

HANDELINGEN 16 : 9 + 11-14

9 Paulus kreeg 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: 'Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!' 11 We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers via Samotrake naar Neapolis. 12 Van daar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. 13 Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. 14 Een van onze toehoorders was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Here opende haar hart voor de woorden van Paulus.

Paulus heeft een gezicht gehad met die man uit Macedonië die hem vroeg: Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Een opdracht van de HERE en die volgt Paulus op. Maar als Paulus en z'n metgezellen voet aan wal zetten in Europa staat er geen ontvangstcomité klaar. Kennelijk zit men in Europa niet op hen te wachten. Maar ook al vragen mensen niet naar het evangelie, God zoekt de wereld en Hij wijst daarvoor wegen aan, ook vandaag.

In Filippi komen ze langs de rivier bij een gebedsplaats. Daar, voor een handjevol mensen, getuigt Paulus van zijn Heer en komt Lydia tot geloof. Dat is niet haar werk of dat van Paulus, maar van God zelf. En vanuit Filippi, in dat Macedonische land, begint de evangelieprediking in Europa. Geen wonder, dat satan hier alles op alles zet om de evangelieprediking te dwarsbomen. Want als dat lukt, dan komt het evangelie niet verder. Dan kan de kerk niet geplant worden en stagneert de komst van Gods Koninkrijk. Er staat hier veel op het spel. Naar de mens gesproken uw en mijn behoud!

+++++

dinsdag 5 maart 2019

HANDELINGEN 16 : 16-19

16 Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavine tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. 17 Terwijl ze achter Paulus en ons aan liep, schreeuwde ze aan één stuk door: 'Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!' 18 Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: 'Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!' En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. 19 Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas.

Nadat de Here het hart van Lydia voor Hem geopend had is zij met haar gezin gedoopt. Daarmee zijn ze de eerste christin en het eerste christengezin in Europa. Maar dan gaat satan in de tegenaanval. Satan probeert het eerst met list. Hij schuift een slavine met een waarzeggende geest naar voren, die reclame maakt voor de boodschap en de boodschappers van het evangelie. "Deze mannen zijn dienaren van de allerhoogste God. Zij maken u de weg van het behoud bekend. Zij verkondigen u hoe u gered kunt worden". Dat klinkt mooi. Maar dat is het niet. Satan probeert het evangelie in te pakken, in te kapselen in de kaders van het heidendom. En daar kan dat evangelie nooit veilig zijn. Daarom maakt Paulus resoluut een einde aan deze reclame. Waarzeggende geest, zegt hij, in Jezus' naam: eruit! Geen vermenging van christendom en heidendom! Alleen, satan heeft meer pijlen op zijn boog. Lukt het niet met list? Dan maar met geweld. De eigenaars van de slavine in kwestie zien een bron van inkomsten verdwijnen. Dus grijpen ze Paulus en Silas in de kraag.

woensdag 6 maart 2019

HANDELINGEN 16 : 19-24

19 Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, 20 waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: 'Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden, 21 die een levenswijze verkondigen waarmee wij, als Romeinen, niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen.' 22 Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. 23 Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. 24 Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok.

Na een enorme rel worden Paulus en Silas in hun kraag gegrepen. Met als eind van het lied, dat Paulus en Silas - na gegeseld te zijn - in de gevangenis belanden. In de binnenste kerker, de beide voeten in een blok. Alsof het om zware criminelen gaat.

De loop van het evangelie is in de meest letterlijke zin van het woord gestuit. Paulus en Silas kunnen geen voet meer verzetten.

Inderdaad, dat ziet er niet best uit. Niet voor Paulus en Silas. Niet voor de zaak van Jezus Christus. Je zou zo maar bij de pakken gaan neerzitten. Verdrietig. Teleurgesteld. Ontmoedigd. De roep om de zee over te steken en te hulp te komen had geklonken in de nacht. Je komt. Natuurlijk. De Here roept. Je komt te hulp met het evangelie. Maar direct word je de mond gesnoerd. Dan ook maar verder je mond houden?

+++++

donderdag 7 maart 2019

HANDELINGEN 16 : 25

Paulus en Silas, opgesloten in de gevangenis, waren om middernacht aan het bidden en ze zongen lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

PSALM 118 : 1, 5-9

1 Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. 5 In mijn nood heb ik geroepen: 'HERE!' En de HERE antwoordde, Hij gaf mij ruimte. 6 Met de HERE aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen? 7 Met de HERE, mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer. 8 Beter te schuilen bij de HERE dan te vertrouwen op mensen en op mannen met macht.

Midden in de nacht klinkt in de gevangenis een lied, dat gebed en lofzang ineens is: 'Ik werd benauwd aan alle zijden, en riep de Heer ootmoedig aan.' Paulus en Silas verkrijgen zich niet op hun strenge bewaking en boeien. Er staat niet bij wat ze precies gebeden hebben (misschien wel Ps. 118), maar duidelijk is: ze leggen hun leven en werk biddend in de handen van God. Want ze weten: maar de Heer zal uitkomst geven. En die uitkomst is hier concreet: voortgang van de evangelieprediking. Dan kun je Gods lof zingen, zelfs in de nacht.

Deze dagen zijn we de Veertigdagentijd ingegaan, ook wel Lijdenstijd genoemd. Onze Heiland, voorafgaand aan zijn lijden en kruisdood, heeft waarschijnlijk ook Ps. 118 gezongen. In Matt. 26:30 lezen we: '*Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.*' Bij het Pesachmaal zong men altijd Psalm 113-118 en zingend besluit Jezus met zijn discipelen het laatste Avondmaal en gaat op pad. Hij weet heel goed waar Hij naartoe gaat en vertelt dat ook aan zijn leerlingen: Ik zal gedood worden en jullie uit elkaar geslagen. En Hij doet dat met een loflied op zijn lippen. Dus vlak voor de Olijfberg, vlak voor zijn strijd klinkt Psalm 118. Een martelaarslied van Hem wiens bloed in de diepste zin het zaad werd van de kerk.

Ook Paulus en Silas, met hun voeten in het blok, zingen midden in de nacht van strijd en zorgen. En zo is ook in de geschiedenis dikwijls het bloed van martelaren het zaad voor de kerk geworden.

vrijdag 8 maart 2019

HANDELINGEN 16 : 23-25

23 Ze werden opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenvaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. 24 Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. 25 Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

Satan probeert om de monden van Paulus en Silas te sluiten, om ze ontmoedigd tot zwijgen te brengen. Maar midden in de nacht klinkt in de gevangenis een lied, gebed en lofzang ineens. Als de HERE opent, dan kan satan wel inpakken. Hier in de cel toont God Zijn macht om mensenmonden te openen tot gebed en lof, ondanks alles wat tegen zit. Hij opent de monden door het woord van Zijn belofte en de kracht van Zijn Geest. Dan wordt de lof van God zelfs in de gevangenis gezongen.

Waar anders gevloekt wordt klinkt nu de lof op de HERE. En de gevangenen luisteren verbaasd toe. Twee zingende mannen in het holst van de nacht in de gevangenis. Mooi! Maar ook knap machteloos... Wat kan het gebed, als je bent opgesloten en geen voet kunt verzetten? Ja, zo redeneren wij soms, in ons ongelof. We weten wel dat het gebed een kracht is. Maar we ervaren het vaak niet zo.

Maar God reageert daar op. Geen machtiger werk dan bidden, zien we hier.

Zo gaat de evangeliedienst toch door, ook hier in de gevangenis. Het gaat naar de gevangenen, maar komt ook naar ons, in onze levenssituatie. Schreef Paulus niet in zijn brief juist aan die gemeente van Filippi (Filippenzen 4:4): *Verblijdt u in de Here te allen tijde, wederom zal ik zeggen: verblijdt u! Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging (Horen we het? Met dankzegging!) bekend worden bij God!*

+++++

zaterdag 9 maart 2019

HANDELINGEN 16 : 25-26

25 Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. 26 Plotseling deed zich een hevige aardbeving voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. 27 De gevangenvaarder schrok wakker en zag dat de deuren van de gevangenis openstonden.

Psalm 118 : 16, 17

De rechterhand van de HERE is hoogverheven, de rechterhand van de HERE doet krachtige daden. Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de HERE vertellen.

Ineens: een zware aardbeving. Gods antwoord aan zijn biddende en zingende knechten. Niet een toevallig natuurverschijnsel. Gods hand beweegt de aarde. Zoals destijds in Handelingen 4.

Hier de hand van de HERE. Die sterke rechterhand (weer Psalm 118). Dan vliegen de dikste deuren open - de sterkste sloten houden het niet. Dan vallen de boeien van polsen en benen. Satan kan dan wel sluiten. Maar wie zal sluiten, wanneer de HERE opent? De HERE maakt ruimte voor zijn knechten én voor de prediking van het evangelie. En daarom ook voor de andere gevangenen. Celdeuren gaan open, boeien raken los! Als God ruimte maakt voor de evangelieprediking, dan is dat tot voordeel voor iedereen. Dan daagt er voor allen perspectief.

Satan werpt de deur voor de verkondiging van het evangelie naar Europa in het slot. Maar de HERE opent deuren en breekt alle tegenstand. Hij opent een weg voor Zijn knechten, voor Zijn Woord.

En als God zó deuren opent, nee, dan hoeft je ook niet als een haas er vandoor te gaan. Dan zal de Here ook verder ruimte geven.

zondag 10 maart 2019

HANDELINGEN 16 : 27-31

27 Toen de gevangenebewaarder zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. 28 Maar Paulus riep hem luidkeels toe: 'Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!' 29 De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. 30 Hij bracht hen naar buiten en vroeg: 'Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?' 31 Ze antwoordden: 'Geloof in de Here Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.'

De in zijn slaap opgeschrikte cipier ziet de gevangenisdeuren openstaan. Hij denkt: de gevangenen zijn er vandoor! Hij ziet nog maar één uitweg: de dood. Zelfmoord. Houd de eer aan jezelf!

Maar Paulus is hem vóór. Doe uzelf geen kwaad, we zijn er allemaal nog. Vreemd. Welke gevangene blijft er rustig zitten, wanneer z'n celdeur opengaat? De cipier is diep onder de indruk. Hij laat licht brengen en valt vol vrees en eerbied voor Paulus en Silas neer.

Er is iets met deze mensen, er is iets met de God van deze mensen. Dat speelt hem door het hoofd, wanneer hij Paulus en Silas de gevangenis uitleidt en vraagt: Wat moet ik doen om behouden, om gered te worden?

Spreekt deze man over 'behoud', dan moeten we daarbij niet denken aan lijfsbehoud o.i.d. Voor z'n hachje hoefde hij niet meer bang te zijn, alle gevangenen waren er nog. Hier gaat het echt om eeuwig behoud (HSV vertaalt ook met 'om zalig te worden'). Wat had de slavin ook al weer gezegd? Deze knechten van de allerhoogste God wijzen de weg van het behoud. Heren, wat houdt die weg van behoud in, die reddingsweg van uw God? Die God, die zo duidelijk voor Zijn knechten opkomt?! Het antwoord is: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden. Zó simpel, zo eenvoudig ligt dat nou. Je hoeft alleen maar te geloven, aan te pakken wat God je uit genade geeft.