

## **maandag 11 maart 2019**

HANDELINGEN 16 : 31-34

*31 Ze antwoordden: 'Geloof in de Here Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.' 32 En ze verkondigden het woord van de Here aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. 33 Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. 34 Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor.*

Geloof in de Here Jezus, en je bent behouden. Dat is de belofte van het evangelie. Daar is maar één eis bij: eenvoudigweg aanvaarden. Dat mag zo maar. Dat geeft zekerheid. Alleen je moet de zekerheid van het behoud niet in jezelf zoeken. Die mag en moet je in de Here Jezus zoeken, in de Christus van de beloften. De Christus van het Verbondswoord - u en uw huis, zegt Paulus. Dat is de kern van het evangelie, een kern, die Paulus en Silas vervolgens breder verklaren. Ja, dat hoort erbij: opening van het Woord en nader onderwijs in het Woord van God.

Gisteren was het zondag. In ons land hebben we nog steeds de vrijheid én de gelegenheid om op de door God ingestelde rustdag 2x naar Zijn Huis te gaan om onderwezen te worden in dat Woord van God en Hem te loven en te danken voor wat Hij doet in een mensenleven. Toen van de cipier en vandaag in dat van ons.

Want met dat Woord opent de Here door de kracht van Zijn Geest onze harten en in ons Bijbelgedeelte het hart van de cipier. De cipier neemt Paulus en Silas mee naar huis en wast hun wonden. Maar ook zelf wordt hij gewassen. Niet van wonden, maar van zonden. Hij werd met zijn hele huis terstond gedoopt.

+++++

## **dinsdag 12 maart 2019**

HANDELINGEN 16 : 34

*34 Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde.*

Dan eindigt ons Bijbelgedeelte met blijdschap en veel vreugde in het huis van de cipier, omdat hij met zijn huis tot geloof was gekomen. Ja, dan wordt het ook echt feest in een mensenleven! Geloven maakt van het leven een feest. Onwerkelijk? Overdreven? Is geloven wel zo feestelijk? Is het niet juist een domper op een heleboel leuke dingen?

Geloven is geen leven in een keurslijf, maar leven in vrijheid, leven van het behoud in Christus, vrij van schuld en straf. Geloven is leven in verbondenheid met God. Dát maakt van het leven een feest.

En dan grijpen wij ook moed, ondanks veel zorgen die er ook vandaag zijn, bijv. kerkverlating en kerkdeuren die dicht gaan of de dreiging daarvan.

Satan probeert het nog steeds. Al vanaf Genesis 3:15 'Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare'. Satan probeert de weg van het Woord en van de kerk af te sluiten, zodat ook kinderen van God eigen wegen gaan bewandelen. De eeuwen door is hij daarmee bezig geweest, nu eens met list, dan weer met geweld. Maar wie zal sluiten, wanneer de Here opent? Wij hebben een God, die hemel en aarde beweegt voor Zijn Woord en kerk, dwars door alles heen, vervolging, dwaalleer.

God Zelf houdt de weg open. Waar wij geen weg meer zien, báánt Hij een weg. Dan hoeven wij niet in paniek te raken. Leg de zaak van Woord en Kerk maar steeds biddend in de handen van God, dan komt het goed! Want bij Hem gaan alle deuren open!

### **woensdag 13 maart 2019**

FILIPPENZEN 4 : 1, 4-7

*1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Here. 4 Laat de Here uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Here is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.*

Vandaag Biddag voor gewas en arbeid. De apostel Paulus, die heel wat heeft meegemaakt, schreef later aan de gemeente van Filippi, waar hij in de gevangenis gezeten had: *'De Here is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.'*

Dat sluit naadloos aan op wat de Here Jezus zei in Lukas 12: *'Jullie moeten je niet bezorgd maken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen, want jullie Vader weet wat je nodig hebt. Vertrouw op Hem.'* En dan staat daar achteraan: *'Maar zoek eerst Zijn Koninkrijk, en die andere dingen zullen je bovendien geschonken worden.'*

Om dat laatste ging het de Here Jezus. Men maakte zich druk over van alles en nog wat, met geld verdienen en een werelds rijk leven hebben, maar Gods Koninkrijk zoeken en Hem als Verlosser volgen, daar ontbrak het aan.

Wij hoeven niet angstig te zijn voor wat er gebeurt of nog kan gebeuren. Kinderen van God hebben soms heel wat meegemaakt. Onze gezondheid is kwetsbaar; onze relaties zijn breekbaar; wat kunnen we opzien tegen bepaalde dingen in ons leven. En als we in deze tijd van het jaar bidden voor gewas en arbeid, dan zien en voelen we onze afhankelijkheid van de Here. Maar we hoeven ons niet bezorgd te maken, als wij maar Zijn Koninkrijk zoeken en letten op zijn macht en majesteit.

En dank Hem daar ook bij (zie Paulus). Dan is Biddag ook Dankdag!

+++++

### **donderdag 14 maart 2019**

HANDELINGEN 16 : 35-40

*35 Bij het aanbreken van de dag zonden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaars naar de gevangenis met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. 36 De gevangengebewaarder stelde Paulus daarvan op de hoogte: 'Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken. Ga in vrede!' 37 Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars: 'Ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburger zijn. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten, en nu willen ze ons heimelijk laten gaan? Geen sprake van! Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten!' 38 De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders, wie de schrik om het hart sloeg toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren. 39 Dus gingen ze zelf naar de gevangenis, spraken op vriendelijke toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken. 40 Paulus en Silas verlieten de gevangenis en gingen naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen aantroffen. Na hen bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken ze.*

God breekt een weg open voor Zijn knechten, voor Zijn Woord. En als God zo de deuren openzet, dan hoef je ook niet als een haas er vandoor te gaan. Dan zal de Here ook verder ruimte geven.

Paulus en Silas vertrekken uit Filippi en ze maken daarbij aanspraak op de koninklijke weg: de weg van rechtserkenning. Op dit hoogst cruciale punt voor de evangelieprediking en de kerkvergadering - de poort van Europa! - laat de Here openlijk Zijn macht blijken om de weg van kerk en Woord open te maken en open te houden, tegenover alle satanische machten, die die weg willen insluiten en afsluiten. Daarom hier geen stille bevrijding, zoals die van Petrus in Handelingen 12, maar hier komen de stadsbestuurders zelf naar de gevangenis om hen uitgeleide te doen. Een publiek teken en daarom: Kerk van God, houd moed. U hebt nog steeds dezelfde God als toen!

### **vrijdag 15 maart 2019**

HANDELINGEN 17 : 1-5 en 10,11

*1 Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. 2 Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift 3 toonde hij aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. 'Deze Messias,' zo zei hij, 'is Jezus, die ik u nu verkondig.' 4 Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen. 5 Maar de Joden die het geloof niet hadden aanvaard, werden vervuld van jaloezie en riepen enkele raddraaiers te hulp, die een volksooploop veroorzaakten en grote beroering in de stad teweegbrachten.*

*10 Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge. 11 De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.*

Na zijn verblijf in Filippi, waar het evangelie vrucht draagt ondanks hardnekkige tegenstand, komt Paulus in Tessalonica (het huidige Saloniki), hoofdstad van de in N-Griekenland gelegen Romeinse provincie Macedonië. Ook daar gaat Paulus eerst naar de synagoge en brengt hij de centrale apostolische boodschap dat God al zijn beloften had vervuld in Jezus, de Messias van Israël en de Redder van de wereld. Wie Gods Woord gelooft komt vroeg of later bij Gods Zoon uit. Zo disputeerde Paulus drie sabbatdagen, waar hij door sommigen goed ontvangen en door anderen verworpen wordt. Vervolgens richt hij zich tot de heidenen en dat veroorzaakt jaloezie bij een aantal Joden en moet hij overhaast vertrekken naar Berea. Daar vindt hij een publiek dat veel toegankelijker is.

+++++

### **zaterdag 16 maart 2019**

HANDELINGEN 17 : 11-15

*11 De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. 12 Velen van hen aanvaardden dan ook het geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen. 13 Maar toen de Joden van Tessalonica vernamen dat Paulus ook in Berea Gods Woord verkondigde, kwamen ze ook daar het volk opruien en in verwarring brengen. 14 De leerlingen stuurden Paulus toen onmiddellijk weg, naar de kust, maar Silas en Timoteüs bleven in Berea. 15 Paulus' begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna weer terug, met de opdracht om tegen Silas en Timoteüs te zeggen dat ze zich zo spoedig mogelijk bij hem moesten voegen.*

Je kunt vandaag in de kerk openstaan voor iets nieuws. Maar gaat het dan alleen om wat nieuws? Die openheid voor iets nieuws kwam Paulus later ook tegen in Athene, bij mensen die niets liever deden dan iets nieuws zeggen of horen. Maar die nieuwsgierigheid stond te veel op zichzelf en ging niet gepaard met kritisch bijbels denken.

Juist in Berea kwam Paulus die houding wel tegen. Daar een combinatie van open en tegelijk bijbels kritisch nadenken. Men was daar benieuwd en bereid om nieuwe dingen te leren en vonden niet meteen alles wat nieuw was verdacht. Maar tegelijk waren ze wel kritisch: ze rekenden het na. Ze bestudeerden dagelijks de Schriften. Klopt het wel met wat er in de Bijbel staat? Een gezond uitgangspunt voor Bijbelstudie, ook vandaag. Mooi om samen Bijbelstudie te doen. elkaar vragen stellen, met elkaar overleggen, tegenwerpingen maken, discussiëren, luisteren naar elkaar en vooral naar Gods Woord.

Bij de Joden in Berea ging het om het samenvoegen van wat ze hoorden van Paulus en van wat ze zelf al wisten uit de Schriften. Zeg maar, de samenhang tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En hoe daarin de persoon van Jezus Christus gevonden wordt.

## **zondag 17 maart 2019**

### **HANDELINGEN 17 : 16-21**

*16 Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. 17 In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. 18 Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: 'Wat beweert die praatjesmaker toch?' Anderen merkten op: 'Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn,' omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette. 19 Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: 'Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? 20 Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.' 21 Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën.*

Na Tessalonica en Berea komt Paulus in Athene een belangrijke stad in de oudheid. Dus het evangelie gaat naar de top van de beschaving in die tijd. Paulus spreekt daar ook een heel ander publiek toe, dat bestaat uit geleterde Grieken, die niet in contact stonden met het Judaïsme. De inhoud van zijn toespraak verschilt dan ook van wat hij daarvoor tegen de Joden zei. Paulus citeert dan niet uit het Oude Testament, maar hij maakt dan toespelingen op het werk van de Griekse dichters. Hij heeft het niet over het leven of over het optreden van de Here Jezus. Wel noemt hij Hem als een mens die is gestorven en uit de dood is opgestaan en die tot taak heeft om over de wereld te oordelen. En daarbij maakt Paulus gebruik van wat hij daar in Athene gezien heeft, nl. de religieuze cultuur in Athene en zo probeert hij een brug te slaan tussen deze cultuur en het evangelie.

Zijn betoog is er niet minder scherp om: de godsdienstigheid van de Atheners stelt hen niet in staat om God te kennen. Ondanks de grootheid van hun filosofische cultuur leven zij met al hun geleerdheid in onwetendheid.