

maandag 21 augustus

1 KONINGEN 20 : 1, 13 – 16 + 20, 21

1 Koning Benhadad van Aram riep al zijn troepen onder de wapenen. Met tweeëndertig andere koningen, uitgerust met paarden en wagens, rukte hij op tegen Samaria en omsingelde het.

13 Toen kwam er een profeet naar koning Achab van Israël toe en zei: 'Dit zegt de HEER: Zie je die geweldige legermacht daar? Welnu, vandaag lever ik hen aan jou uit, opdat je beseft dat ik de HEER ben.' 14 'Door wie zal dat gebeuren?' vroeg Achab. De profeet antwoordde: 'De HEER zegt: Door de soldaten van de provinciehoofden.' 'En wie zal de aanval openen?' vroeg Achab. 'U,' antwoordde de profeet. 16 In de middag deden ze een uitval.

20 Ze sloegen hun tegenstanders de een na de ander neer, en ten slotte sloegen de Arameeërs op de vlucht, achtervolgd door de Israëlieten. Koning Benhadad van Aram wist te paard te ontkomen, met enkele ruiters in zijn gevolg. 21 Nu kwam ook de koning van Israël de stad uit. Hij maakte zich meester van de paarden en wagens en bracht de Arameeërs een grote nederlaag toe.

Koning Benhadad van Damascus-Syrië trekt met heel de Aramese Liga (32 stamvorsten) naar Samaria. Mogelijk wilde hij Achab tot z'n vazal maken. De gebeurtenissen worden eenvoudig verteld. Op het heetst van de dag, middag, siësta, rusttijd, (vs 16) doen de mannen Achab een uitval, een verrassingsaanval met een geweldige overwinning. Op het eerste gezicht menselijke tactiek, goed doordacht. Maar had de HEER niet voorzeggd dat ze de overwinning zouden behalen (vs. 13)? Inderdaad, God doet wat Hij zegt, dat geldt voor al zijn beloften. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij dan met onze armen over elkaar kunnen gaan zitten afwachten hoe het zal gaan. Gods beloften vragen ook onze inzet, onze gedachten en onze plannen. God schakelt mensen niet uit. Hij gebruikt ons om zijn doel te bereiken.

+++++

dinsdag 22 augustus

1 KONINGEN 21 : 1, 2 + 16 - 20

1 Enige tijd later gebeurde het volgende. De Jizreëliet Nabot had een wijngaard die grensde aan het paleis dat koning Achab van Samaria in Jizreël bezat. 2 'Sta mij uw wijngaard af,' zei Achab tegen Nabot.

16 Toen Achab hoorde dat Nabot dood was, ging hij naar Jizreël om de wijngaard van Nabot in bezit te nemen. 17 De HEER richtte zich tot de Tisbiet Elia met de woorden: 18 'Kom, ga Achab, de koning van Israël, tegemoet. Hij is uit Samaria naar de wijngaard van Nabot gekomen om die in bezit te nemen. 19 Zeg tegen hem: "Dit zegt de HEER: Je hebt een moord gepleegd en je het bezit van een ander toegeëigend." Zeg hem ook: "Dit zegt de HEER: Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt, zullen ze ook jouw bloed oplikken.'" 20 Toen Achab Elia zag, zei hij: 'Mijn vijand heeft me dus weer weten te vinden.' 'Ik heb u gevonden,' antwoordde Elia. 'U hebt u ertoe geleend iets te doen dat slecht is in de ogen van de HEER'.

Het koste Achab heel wat moeite de wijngaard van Nabot in bezit te krijgen. Dan verschijnt Elia op het toneel. Daar heeft Achab behoorlijk de pé over in. Voor Achab is Elia geen profeet van God maar een persoonlijke vijand. Maar Achab was nog steeds koning van Israël, Gods volk. Dus had hij het erfdeel van z'n onderdanen moeten beschermen, volgens goddelijk recht. Nu niet God maar Izebel achter hem staat, heerst er onrecht en daarop valt Elia hem aan. "Achab, je hebt je ziel verkocht aan het kwaad" (NBG '51). De geschiedenis van de moord op Nabot ademt één en al kwaad: hebzucht, jaloezie, bedrog, onrecht en moord. Verschrikkelijk!

Wat Paulus schrijft in Romeinen 7:14b? "Door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde". Maar Christus heeft mij vrijgekocht uit de macht van de duivel en verlost van de zonde. Ook Achab mocht als verbondskind leven in vrijheid maar koos ervoor zelf die vrijheid weg te geven. Daarom waarschuwt Paulus (Gal. 5: 1, 13) dat het gevaar altijd aanwezig is dat wij die vrijheid misbruiken en ons opnieuw een slavenjuk laten opleggen. Dat zou echt 'doodzonde zijn'.

+++++

woensdag 23 augustus

1 KONINGEN 21 : 21 – 23 + 27 - 29

Elia zei verder tegen Achab: Daarom breng ik onheil over u: U zult worden weggevaagd en alle mannelijke leden van uw koningshuis, van hoog tot laag, zullen worden uitgeroeid. 22 Omdat u de

HEER hebt getergd door de Israëlieten aan te zetten tot zonde, zal het uw familie vergaan zoals het de familie van Jerobeam, de zoon van Nebat, vergaan is. 23 En over Izebel heeft de HEER gezegd: "De honden zullen Izebel opvreten onder de stadsmuur van Jizreël."

27 Bij het horen van deze woorden scheurde Achab zijn kleren. Hij trok een boetekleed aan, dat hij op zijn blote lijf droeg en waarin hij ook sliep. Hij vastte en gedroeg zich ook verder zeer berouwvol. 28 De HEER richtte zich tot Elia met de woorden: 29 'Heb je gezien hoe Achab zich voor mij vernedert? Omdat hij berouw toont, zal ik het onheil over zijn koningshuis niet tijdens zijn leven voltrekken, maar tijdens het leven van zijn zoon.'

Koning Achab heeft berouw... Hij toont dat door een boetekleed aan te trekken en te vasten, uiterlijke zaken. Als Jacobus schrijft (Jak. 2:22) dat je geloof kunt toetsen aan de daden, dan geldt dat zeker voor berouw. Oprecht berouw is een zaak van het hart, van je woorden en dus ook van je daden. Maar bij Achab lezen we niet dat hij rechtzette wat krom was, getuigen worden niet gestraft, de wijngaard gaat niet terug naar de nabestaanden van Nabot. Achab vraagt om vergeving maar doet niet aan schadeherstel.

Toch lezen we dat de HERE tegen Elia zegt: "Heb je gezien hoe Achab zich voor mij vernedert? Omdat hij berouw toont, zal ik het onheil over zijn koningshuis niet tijdens zijn leven voltrekken". God ziet dus berouw en nederigheid bij Achab. En God ziet meer dan wij. Misschien moeten we voorzichtiger oordelen over de oprechtheid van berouw bij de ander.

+++++

donderdag 24 augustus

1 KONINGEN 22

Voor de laatste keer koning Achab. Hij wil Ramot in Gilead terug veroveren op Aram en koning Josafath van Juda wordt te hulp geroepen. Die wil wel, maar niet zonder de HERE te raadplegen. Nadat Achab het 400-man tellende profetengilde heeft laten zeggen dat de HERE wel met hen zal zijn, vraagt Josafath specifiek of er nog wel iemand is die de HERE voor hen zou kunnen raadplegen. Die is er, zegt Achab, maar ik heb een hekel aan hem, want "hij heeft nog nooit iets goeds over mij geprofeteerd, alleen maar onheil" (vs.12). Hij (Micha, de zoon van Jimla) wordt ontboden en vooraf wordt tegen hem gezegd (vs. 13, 14): 'Luister, alle profeten verzekeren de koning eensgezind dat de strijd goed zal aflopen. Mogen uw woorden even gunstig zijn als die van hen.' Maar Micha zei: "Zo waar de HEER leeft, ik zeg alleen wat de HEER mij in de mond legt." En tegen Achab zei Micha (vs. 15) "Trek op, uw veldtocht zal slagen en de HEER zal u de stad in handen geven." Verder zei Micha (vs. 17+18): "Ik zag Israël verspreid over de berghellingen, als een kudde schapen die geen herder heeft. De HEER zei: Ze hebben geen aanvoerder."

En zo is het gebeurd, want (vs. 34) "een soldaat spande zijn boog en trof nietsvermoedend de koning van Israël tussen de schubben van zijn pantser. De koning zei tegen zijn wagenmenner: 'Wend de teugel en breng me buiten het strijdgewoel; ik ben zwaargewond.' 35 Maar de strijd liep zo hoog op dat de koning zich voor de ogen van de Arameeërs in zijn wagen overeind moest houden. Tegen de avond stierf hij; zijn wagen zat onder het bloed. 37 De koning was dus gesneuveld. Na terugkomst in Samaria werd hij daar begraven. 38 De strijdwagen werd schoongespoeld bij het waterbekken van de stad ..., en de honden likten zijn bloed op zoals de HEER had voorzien".

Ook uit de afloop van deze geschiedenis, waarin Achab sterft, blijkt weer dat de HERE de levende God is. Zijn dienstknechten kunnen er om gesmaad worden, maar het Woord van God heeft kracht.

+++++

vrijdag 25 augustus

2 KONINGEN 2 : 1, 2 + 11 - 14

1 De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken. 2 ... Zo gingen ze samen op weg naar Betel.

11 En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. 12 Elisa zag het gebeuren en riep uit: 'Vader, vader! Strijdwagen en ruitery van Israël!' Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. 13 Hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. 14 Hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit: 'Waar is de HEER, de God van Elia?' Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken.

De hemelvaart van Elia, een groots gebeuren! Op eervolle wijze wordt Elia thuisgehaald, de bekroning van God op zijn trouwe dienst. Elia heeft als wetbewaker de strijd vaak in z'n eentje gevoerd. Een strijder was hij en als zodanig thuisgehaald. Daarmee laat God weten dat je in de strijd nooit alleen staat. Als je in zijn leger tegen de zonde en het kwaad vecht staan er vurige paarden en wagens achter je. En als die strijd op aarde voorbij is, haalt God je thuis. Nee, niet zo spectaculair als Elia, maar je wordt terstond tot Christus je hoofd opgenomen. En dat zal ook zeker indrukwekkend zijn!

Elia volgde voor de tweede keer de weg van Mozes, eerst naar de Horeb en nu naar de vlakte van Moab. Daar nam God Mozes weg, terwijl Jozua klaarstond als opvolger. Nu wordt Elia weggenomen en staat Elisa klaar. Maar die ziet er enorm tegen op alleen verder te moeten. Wie staat er nu naast hem? Dan krijgt Elisa een krachtige geest, de geest van Elia. God doet wat Hij zo vaak deed. Na Mozes kwam Jozua, na Elia Elisa. Veel later kwam de grootste profeet, Jezus de Christus. Maar ook Hij werd weggenomen en liet leerlingen achter. En toen? Toen kwam de Heilige Geest. God laat de wereld niet in de steek. Hij laat ons nooit alleen!

+++++

zaterdag 26 augustus

MALEACHI 3 : 19 - 24

19 Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. 20 Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. 21 Dan vertrappen jullie de wettelozen; op de dag die ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten – zegt de HEER van de hemelse machten.

22 Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de Horeb regels en wetten heb gegeven die gelden voor heel Israël. 23 Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, 24 en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.

Het Oude Testament sluit af met het noemen van twee namen Mozes en Elia. En soort laatste appèl van de HERE voor zijn volk. Maleachi roept op je te houden aan het onderricht van Mozes en profeteert over de komst van de profeet Elia. Uit het Nieuwe Testament blijkt dat het gaat om iemand als Elia (Matt. 11:14 "En als u het wilt aannemen, hij is de Elia die komen zou").

Elia krijgt een signaalfunctie. Als 'Elia' verschijnt is de HERE nabij. Zo was het ook tijdens zijn leven. Elia dook overal onverwachts op, maar als hij opdook dan wist je: God gaat ingrijpen. De taak van Elia: te zorgen voor verzoening en eenheid onder het volk, door bekering tot de enig ware God. Maar de profetie van Maleachi reikt verder. Er komt nog een dag van de HERE die groot en ontzagwekkend zal zijn: wanneer Jezus op de wolken verschijnt. Overal waar predikers oproepen je met God te laten verzoenen, daar zien we 'Elia'. Daar klinkt een laatste appèl van de HERE!

+++++

zondag 27 augustus

MARCUS 9 : 2 - 7

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3 zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwater op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4 Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.' 6 Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7 Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!'

Mozes en Elia, twee van Gods belangrijkste knechten uit het Oude Testament, de Wet en de Profeten. Beiden hebben ze pijnlijk ervaren dat zij het volk niet hebben kunnen afhouden van zonde

en gericht, ondanks hun ijver, inzet en trouw. Hier vertegenwoordigen ze al Gods trouwe knechten als ze met de Here Jezus op de berg staan. Alle ogen zijn nu gericht op Jezus Christus, gezonden om Gods volk terug te brengen tot de levende God. Elia en Mozes spreken met de Here Jezus over Zijn levenseinde dat Hij in Jeruzalem moet volbrengen. De verschijning van de twee dienstknechten van de Here moet voor Hem een geweldige bemoediging zijn geweest.

De sterke verwachting die de mensen hadden van Elia zorgde er voor dat men ook Jezus ging zien als de Elia die komen zou. Maar Jezus is Elia niet. Hij heeft Johannes al genoemd als de Elia die komen zou. Zijn discipelen zijn gelukkig al tot de erkenning gekomen, toen Petrus zei: "U bent de Christus de Zoon van de levende God". Hij is de Christus de enige hogepriester. Hij offert zich voor de zonden van het volk. Hij is ook eeuwig koning, meer dan Salomo. Ook meer dan de grote profeet Elia. De hoogste profeet, het mens geworden Woord van God. Daarom ook die stem uit de wolk: **LUISTER NAAR HEM!**