

+++++

maandag 14 augustus

1 KONINGEN 19:10-12

Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: 'Elia, wat doe je hier?' 10Elia antwoordde: 'Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.' 11'Kom naar buiten,' zei de HEER, 'en treed hier op de berg voor mij aan.' En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.

Aangekomen op de Horeb vraagt God: 'Wat doe je hier Elia?' Weet God dat dan niet? Dan houdt Elia zich niet meer in. Vol verwijt komt het er uit: Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HERE. Maar wat heeft het nou opgeleverd? Helemaal niks. Ik ben als enige profeet over. En het volk luistert niet meer. En mij willen ze doden.

En hoe reageert God? In het verleden heeft God zich ook wel geopenbaard in vuur en storm en aardbeving. Bij de wetgeving op deze zelfde berg, de Horeb. Toen openbaarde God zich zo. Maar toen om afstand te creëren. Ons er van te doordringen, dat God de Heilige is. Die zich niet zomaar laat benaderen! Die niet zo maar doet wat jij wilt. Maar veelzeggend dat God zich hier openbaart in het suizen van een zachte koelte, een verkoelende avondbries.

+++++

dinsdag 15 augustus

1 KONINGEN 19:12, 13

12Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: 'Elia, wat doe je hier?'

In de storm, de aardbeving en het vuur van de bliksem kan Elia God niet ontdekken. Maar veelzeggend dat God zich nu openbaart in het suizen van een zachte koelte, een verkoelende avondbries. Veelzeggend, ja, want Elia, Gods angstige kind, is helemaal ten einde raad. Eenzaam. Teleurgesteld. Dan schept God geen afstand. Nee, dan komt Hij juist heel dichtbij. Zoals toen Adam en Eva net gezondigd hadden. Vol angst verschuilen ze zich in de bosjes. Bang voor God. Maar ook dan komt God in het suizen van de zachte avondkoelte. En zoekt Adam. 'Mens, waar ben je. Ik zoek je met Mijn hart.' Nou, zo is het hier ook. God geeft ruimte. Om Hem weer te vinden. In de stilte. Eén keer was dat anders. Toen geen ruimte. Ook toen zocht een angstig mens Hem. 'God, waar bent U'. Maar toen, toen bleef het donker. Hels. Verstikkend. En juist daar op Golgotha bewerkte God, dat Hij òns kan zoeken in de zachte koelte. Het is immers Pasen geweest! De dood is overwonnen. En als Hij nu roept: 'Mens, waar ben je?' Dan zoekt Hij je op in je verlatenheid, misschien wel in je Godverlatenheid. Hij zoekt je op in je angst. Geweldig hoe goed God je begrijpt.

+++++

woensdag 16 augustus

1 KONINGEN 19:13-17

13Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: 'Elia, wat doe je hier?' 14Elia antwoordde: 'Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.' 15De HEER zei tegen Elia: 'Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. 17Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa

Geweldig hoe goed God je begrijpt. Elia voelt dat aan en durft weer naar buiten te komen. Nogmaals klinkt de vraag en nogmaals krijgt Elia de gelegenheid zijn klacht te uiten. Onze klachten tegenover God hoeven niet ineens weg te zijn. Gelukkig kent God ons tot in het diepste van ons bestaan. Wat moet Elia zich gesteund gevoeld hebben. Je mag, als je vermoeid en belast bent en het niet meer ziet zitten bij Hem schuilen. Zoals de Here Jezus later ook zei. En dan zul je rust vinden.

En daarna? Na dat rustpunt op de Horeb? Dan wordt Elia weer aan het werk gezet. Hazaël moet gezalfd worden. En Jehu. En Elisa. Weer bezig gaan in dienst van de HERE en met Gods Woord bij je. Gods Woord doet zijn werk. Het hangt niet van jou af, Elia. Het Woord van God doet altijd wat. Wees jij maar trouw in je werk. Want Gods werk gaat door.

+++++

donderdag 17 augustus

1 KONINGEN 19: 17-18

18Ik zal in Israël niet meer dan zeventuizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.'

ROMEINEN 11:1-4

1Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. 2God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift over Elia zegt, hoe hij Israël bij God aanklaagt? 3'Heer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren verwoest. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.' 4Maar hoe luidt het antwoord van God aan hem? 'Ik heb zeventuizend mensen voor mijzelf in leven gelaten; die hebben niet voor Baäl geknield.'

Elia wordt niet alleen aan het werk gezet, God bemoedigt ook! Er zijn nog zeventuizend mensen, die niet voor de Baäl gebogen hebben, niet door de knieën gegaan voor de duivel. De duivel maakt het je soms heel moeilijk. Persoonlijk. Maar ook de kerk. Maar God is altijd sterker. Zeventuizend Elia. Verkijk je niet. En zo mag Elia weer aan het werk. Gesterkt door Gods openbaring. Paulus gebruikt dat later in de Romeinenbrief.

Dat kan ook bemoedigend zijn voor ons als we na een zomertijd, die misschien vakantietijd was, het werk weer mogen oppakken. Het nieuwe seizoen begint weer, ook in de kerk. En als het eens wat minder gaat in de kerk, met de christenheid in Nederland, dan mogen we bescheiden beseffen: met al onze drukte redden we het niet. Daarom, kijk omhoog, daar zit de grote Regisseur van de kerk, van ons leven. Laten we beginnen bij Hem, bidden en vragen om met ons, gemeente van Hem, met de christenheid in dit land, bezig te blijven, ons overeind te helpen, ons uitzicht te geven. Dat kan ons niet alleen klein maken, maar óók bemoedigen.

+++++

vrijdag 18 augustus

1 KONINGEN 19:19, 20

19Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. 20Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan.

Elia op weg naar Abel-Mehola naar het landgoed van Safat, een rijke boer (twaalf span ossen om te ploegen!). Ineens stapt er een man van de weg, recht op Elisa af. Dan gebeurt wat de HERE had gezegd. Je moet Elisa tot opvolger gaan zalven (vers 16). En dan wordt duidelijk dat Elisa die opvolger wordt, door God aangewezen. Elisa krijgt zomaar de profetenmantel toegeworpen. Wat moet hij er mee? Nou, gewoon, dragen. Achter Elia aan. Elisa wordt hier het knechtje van de profeet. Daarom heet hij aan het slot van dit hoofdstuk: dienaar. Waar Elia eerst zei: Van mij hoeft het niet meer en hij zijn vorige knecht ontslagen had, daar zegt God: het hoeft van Mij nog wel! Dus krijgt Elia van God een nieuwe knecht. Een man, die hem later zal opvolgen.

En Elisa dan? Snapt hij gelijk, dat hij later Elia's opvolger wordt? Dat weten wij, maar Elisa zelf moet het doen met die profetenmantel. Maar God had tegen Elia gezegd: zoek die Elisa op, hij woont daar en daar. Hij zal je opvolger worden. En wat gebeurt er? Hij hoeft alleen maar zijn mantel naar die

jongeman te gooien. Conclusie: dit is werk van God. God zorgt voor mensen, die Hem willen dienen. Als God niet wil dat zijn werk failliet gaat, dan gebeurt het niet. God zorgt dat zijn werk dóórgaat.

+++++

zaterdag 19 augustus

1 KONINGEN 19:20

20Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. 'Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder,' zei hij, 'dan zal ik met u meegaan.' 'Doe wat je wilt,' zei Elia. 'Ik dwing je nergens toe.'

Elia ziet hier: Góð stippelt onze route uit. God zou het zelfs zonder Elia af kunnen, als je ziet hoe Hij met het grootste gemak voor opvolging zorgt. Want Gods werk gaat dóór. Wat had Elia ermee gezeten. Hij zag maar één ding: hoe God verdween uit Israël. Wat had Elia zich machteloos gevoeld. "HERE, neem me maar weg". En dan nu dit. Gods werk is niet afhankelijk van hem of andere mensen, hoe ze zich ook inzetten. Jawel, de HERE ziet het graag: ijver voor Hem. Het kerkelijk leven is niet afhankelijk van de ijver en inzet van dominees of ouderlingen of anderen in de kerk, ook al doen ze hun werk met volle overgave....

Maar wordt dat niet al te makkelijk? Hoeven wij dan niks meer te doen? Dat deed de HERE met Elia ook niet. De HERE stuurt Elia niet de WW in en hij gaat ook niet met pensioen. Hij mag en moet blijven werken in Zijn dienst. De HERE trekt zelfs een nieuwe medewerker voor hem aan, Elisa. En dat geldt ook voor ons persoonlijk leven. Ouders kunnen denken: als ik het niet meer redt, met mijn inzet voor mijn gezin, hoe moet het dan nog ooit goedkomen met mijn kinderen? Maar als jij het niet meer ziet, je moe bent van de zorgen, je er aan kapot gaat... dan lezen we hier: God kan meer dan die machtige profeet Elia.

+++++

zondag 20 augustus

1 KONINGEN 19:21

21Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.

Wat doet Elisa? Elisa neemt zijn span ossen, slacht de beesten en braadt het vlees. Dat eten ze op. Dan gaat hij op weg met Elia. Een mooie toekomst zet hij zomaar opzij. Een rijke erfenis lag op hem te wachten, zijn vader zou grote landerijen nalaten, maar hij steekt de brand erin. Zo gaat heel de toekomst die er thuis voor hem lag in vlammen op. Elisa brengt hier een offer. Geen geziene herenboer, maar in nederige dienst van een omstreden profeet. Het is een keus met volle inzet en overgave! Góð heeft hem hiervoor gekozen. God zélf maakt hem ervoor klaar.

Vandaag zondag. Speciale dag voor de dienst van de HERE. Als wij geroepen worden voor die dienst, voor een taak of een ambt in de kerk, wat zeggen wij dan? Mijn leven offeren?? Ik wil eerst nog wel eens naar huis, de rekening opmaken, verlies en winst afwegen. En mijn mooie carrière dan? En mijn vrienden? Ja, misschien later...

Zou Elisa het toen beter begrepen hebben, beter dan wij vandaag? Dat kan toch niet? Wij hebben toch de Here Jezus leren kennen? Wat zei de Here Jezus? "Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God" (Lukas 9 : 61,62).

Dus niet alleen op jezelf zien. Niet achterom blijven kijken, maar naar hem, die voorgaat, Elisa achter Elia en wij achter Jezus Christus aan. Ons leven offeren voor Hem. Het vraagt durf om die keuze te maken. Maar het is ook Gods keus, Hij doet met jou wat Hij eerder deed met Elisa! Als jij merkt, dat je voor Jezus kiest, de gedurfde keus van het geloof, merk dan ook dit: God legt het in je hart. Hij heeft voor jou gekozen. Dank Hem daarvoor, prijs Zijn Naam.